

THEMALES 2 HET EVANGELIE

JES. 6:3; ROM. 3:23; ROM. 5:8-9; 2 KOR. 5:21; 2 PET. 3:18

KERN VAN DE LES

Het onderwijzen van het evangelie aan kinderen.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Te weten dat ze redding nodig hebben.
- Te kunnen vertellen dat ze zichzelf niet kunnen redden door goed te zijn of in de kerk te zitten.
- Te kunnen weten wat er gebeurt, wanneer ze gered worden.



MEMORIEVERS

Joh. 3:16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (GNB)

TOEPASSINGEN

- We zijn allemaal zondaars en missen zo de nabijheid van God.
- God bewijst Zijn liefde naar ons doordat Jezus voor ons gestorven is, terwijl wij nog zondaar waren.
- Wanneer wij berouw tonen, ons bekeren en ons vertrouwen stellen op Jezus als Redder en Hem Heer van ons leven maken, vergeeft Hij onze zonden.

VOLGENDE WEEK

HEILIGING

Lees 1 Petrus 2:2; Hebreëën 12:14; 1 Petrus 1:15-16; 2 Korintiërs 5:17

ACHTERGROND

Dat de Bijbel zegt dat wij, als volwassenen, allemaal zondig zijn en zo louter de toorn van God verdienen is niets nieuw. Maar heb je er ook al een bij stilgestaan dat ook kinderen Jezus Christus nodig hebben als hun Redder en daarom ook het evangelie moeten horen. De Bijbel leert verschillende belangrijke waarheden over kinderen en wat ze geestelijk nodig hebben, namelijk:

- Dat ook alle kinderen geestelijk dood zijn, totdat zij hun vertrouwen hebben gesteld op de Here Jezus en geestelijk leven ontvangen: “daar gij dood waart door de misdaden en de zonden” (Ef. 2:1); “Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft Hij ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden)” (Ef. 2:5).
- Dat ook alle kinderen geboren worden met een zondige natuur, en dat bij het opgroeien zich dit openbaart in zondige daden: “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen.” (Ps. 51:7). Alleen Jezus Christus kan hun een nieuwe natuur geven, die hen zal helpen een leven te leiden dat Hem welgevallig is. “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” (2 Kor. 5:17).
- Dat alle kinderen buiten Gods koninkrijk zijn, totdat zij wedergeboren worden: “Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.” (Joh. 3:3).
- Dat kinderen die nog te jong zijn om rekenschap af te leggen van hun zonde omdat ze nog niet kunnen begrijpen wat zonde is en hoe zij van hun zonden verlost kunnen worden, geestelijk dood en buiten Gods koninkrijk zijn. Maar als zij sterven, zijn zij niet voor altijd verloren, omdat zij God en Zijn openbaring niet bewust hebben verworpen. “Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.” (Joh. 3:18).
- Dat kinderen die oud genoeg zijn om Jezus Christus te verwerpen onder Gods veroordeling staan, totdat zij hun vertrouwen stellen op Christus en gered worden: “Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.” (Joh. 3:36).
- Maar wij weten niet op welke leeftijd zij rekenschap kunnen afleggen. Dat verschilt van kind tot kind. Het is niet onze zaak om te proberen uit te zoeken of een kind al of niet rekenschap kan afleggen. Dat ligt in Gods hand. Het is onze verantwoordelijkheid om hen allemaal het evangelie te brengen. “En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.” (Marc. 16:15).

De Bijbel leert dat het mogelijk is dat ook kinderen hun vertrouwen stellen op de Here Jezus als hun Redder en gered kunnen worden.

- Het is mogelijk dat een klein kind zijn vertrouwen stelt op, of gelooft in, de Here Jezus. “Maar een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee.” (Matt. 18:6).
- Het is mogelijk dat een kind zijn vertrouwen stelt op God. “Opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten, maar zijn geboden bewaren;” (Ps. 78:6-7).
- Het is mogelijk dat een kind God vreest. “Roep het volk tezamen, mannen, vrouwen en kinderen, ook de vreemdeling, die in uw steden woont, opdat zij ernaar horen en de HERE, uw God, leren vrezen en al de woorden dezer wet naarstig onderhouden,” (Deut. 31:12).
- Kinderen zijn inbegrepen in “een ieder” van Johannes 3:16 en ander soortgelijke verzen – ervan uitgaande dat zij hun vertrouwen op de Heiland hebben gesteld. “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven

hebbe.” (Joh. 3:16). Er is geen ander voorbehoud. De Bijbel zegt niet dat een kind een bepaalde leeftijd bereikt moet hebben, voordat het gered kan worden.

Op welke leeftijd kan een kind zijn vertrouwen stellen op de Here Jezus en zich bekeren? Het eenvoudige antwoord is: dat weten wij niet. De Bijbel noemt geen leeftijd. Zodra een kind oud genoeg is om te weten wat zonde is, oud genoeg is om van zonde overtuigt te worden en oud genoeg is om zich daarvan af te willen keren, oud genoeg is om te weten dat Jezus voor hem aan het kruis gestorven is en oud genoeg om zijn vertrouwen op de Heer te stellen – is hij oud genoeg om gered te worden. Bedenk vooral dat redding het werk van de Heilige Geest is.

Kinderen staan niet alleen open voor het evangelie, zij staan open voor alles. Dat is hun aard. De openheid van kinderen voor ons onderwijs en hun grote ontvankelijkheid is een groot voordeel en iets waar we dankbaar voor moeten zijn. Maar tegelijkertijd moeten we hier voorzichtig mee omgaan en geen misbruik van maken. Het is voor ons gemakkelijk om de kinderen te beïnvloeden en druk op hen uit te oefenen “om voor Jezus te kiezen”; dat is niet het werk van de Heilige Geest maar het resultaat van onze druk op hen. Zo moeten we er steeds op letten dat we ze niet veranderen in holle beelden, mooi van buiten maar leeg van binnen. Het is niet onze opdracht om hun gedrag en houding te brengen naar het beeld van Jezus, maar wel hun hart. Door enkel hun gedrag en houding te confronteren met Gods Woord, maak je al snel van hun “farizeeërs” die de uiterlijke kenmerken van godsvrucht lijken te hebben, maar van binnen nog steeds vol trots, haat, twist en nijd zitten. We horen daarom het evangelie te brengen vanuit ons hart en gericht op hun hart.

Vanuit het Woord weten wij dat ook zij alleen gered kunnen worden door de prediking van het Woord van God. “Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.” (Rom. 1:16). “En hoe zal men prediken zonder gezond te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.” (Rom. 10:15).

Voordat wij het evangelie aan kinderen brengen, moeten wij begrijpen wat evangeliseren is. Evangeliseren betekent dat u de Bijbelse principes zoveel mogelijk onderwijst.

1. Onderwijs over God – de bron van redding.

Ons onderwijs moet gaan over Zijn karakter (wie Hij is en hoe Hij is) en Zijn werk (wat Hij heeft gedaan). Pas als iemand begrijpt wie God is, begrijpt hij wat zonde is en waarom hij gered moet worden. Wij moeten er op wijzen dat:

- God de Schepper is (Hand. 17:23-29). Daarom zijn kinderen Hem verantwoording verschuldigd.
- God door de Bijbel tot de mensen heeft gesproken (1 Kor. 15:3-4). Daarom moeten kinderen naar Gods Woord luisteren.
- God is heilig en rechtvaardig (Hand. 17:31). Daarom moet en zal Hij zonde straffen.
- God is goed, liefdevol en genadig is (Joh. 3:16). Daarom heeft Hij de oplossing gegeven voor de redding van kinderen.

2. Onderwijs over zonde – waarom redding nodig is.

- Wij moeten de verdorvenheid van het menselijke hart onderwijzen.
- Wij moeten uitleggen wat zonde is, en dat wij allemaal als zondaars geboren zijn.
- Wij moeten op de gevolgen van de zonde wijzen.
- Wij moeten beklemtonen dat:
 - zonde tegen God ingaat (Ps. 51:4). Het is het overschrijden van Zijn wet.
 - Iedereen van nature (Ef. 2:3) een zondaar is, waardoor hij zonden doet (Rom. 3:23).
 - Zonde straf verdient en een eeuwigdurende scheiding van God (Rom. 1:18).

Het is het werk van de Heilige Geest om van zonde te overtuigen. Wij moeten bidden dat Hij dit werk zal doen in de harten en levens van kinderen die wij onderwijzen.

3. Onderwijs over Jezus Christus – de weg van redding.

- Wij moeten onderwijzen over Jezus: Hij is Degene Die redt.

- Wij moeten onderwijzen over Zijn Persoon (wie Hij is) en Zijn werk (wat Hij gedaan heeft).
- Wij moeten de volgende punten beklemtonen:
 - Jezus, God de Zoon, is de enige Redder (Hand. 4:12).
 - Zijn dood: wat dit betekent, waarom dit belangrijk is en dat alleen daardoor vergeving van zonde mogelijk is. (Hand. 2:23, 33, 38).
 - Zijn opstanding: Hij is een levende Heiland (Hand. 2:24, 32).
 - Zijn verhoging: Hij is Heer over alles (Hand. 2:33-36).

Christus is degene in Wie wij moeten geloven en op Wie wij persoonlijk ons vertrouwen moeten stellen voor redding.

4. Onderwijs over berouw en geloof – het aannemen van redding.

- De uitnodiging om tot Christus te komen is een essentieel onderdeel van het evangelie. (Joh. 6:37; Op. 22:17).
- Wij moeten bidden, dat het geloof in Christus op dat moment plaats vindt.
- Wij moeten de volgende punten beklemtonen:
 - De uitnodiging van Christus om tot Hem te komen (Matt. 11:28).
 - De noodzaak om je van de zonde af te keren naar God (Hand. 2:38, 20:21).
 - De noodzaak om je vertrouwen te stellen op de Here Jezus en je in gehoorzaamheid aan Hem te onderwerpen (Hand. 16:31, Rom. 10:9, 13).

5. Onderwijs over de resultaten van redding.

Wij moeten de kinderen vertellen wat er gebeurt, wanneer zij hun vertrouwen stellen op Jezus als hun Redder:

- Al hun zonden worden vergeven. Zij worden gerechtvaardigd (Hand. 13:38-39).
- Zij worden wedergeboren en ontvangen een nieuwe natuur (Joh. 3:3-8) en God verwacht een echte verandering in hun leven te zien (Hand. 26:20).
- Zij ontvangen eeuwig leven (Joh.3:16).
- Zij ontvangen de gave van de Heilige Geest (Hand. 2:38).

God is soeverein. Soms doet Hij wedergeboren worden op basis van veel kennis en veel begrip. Soms doet Hij wedergeboren worden op basis van weinig kennis en weinig begrip. Het is raadzaam een korte samenvatting van de evangelieboodschap te onthouden:

- Je moet gered worden
 - Omdat God heilig is en het niet kan toestaan dat zonde de hemel binnenkomt.
 - Omdat je een zondaar bent.
- Je kunt gered worden
 - Omdat Jezus de straf voor je zonden heeft gedragen.
 - Omdat Jezus uit de doden is opgestaan en God de Vader de straf dus heeft aanvaard.
- Je zult gered worden
 - Indien jij je afkeert van je zonden.
 - Indien jij je vertrouwen stelt op de Here Jezus als redder en Heer.
- Wanneer je gered bent
 - Zijn al je zonden vergeven – zonden uit het verleden, het heden en de toekomst.
 - Ben je een 'nieuwe schepping' en ga je een nieuw leven beginnen.

God heeft ons een boodschap gegeven die door de Heilige Geest een echte levensveranderende kracht heeft. De kracht ligt in de boodschap die wij verkondigen. De Heilige Geest gebruikt die boodschap om tot de harten van de kinderen te spreken, om hen van zonde te overtuigen, om hen een verlangen te geven om zich van zonden af te keren. De kracht zit in de boodschap en niet in de boodschapper. Het is daarom belangrijk dat wanneer u het evangelie predikt en onderwijst, u er nooit iets afhaalt of eraan toevoegt en dat u nooit door alternatieven vervangt.

De kinderen moeten weten wat zij moeten doen om gered te worden, roep hen op om te reageren op wat ze gehoord hebben en dat ze hun vertrouwen op de Here kunnen stellen vanaf vandaag. Oefen geen druk uit op de kinderen om te reageren. Je kunt de les afsluiten door een gebed. Vraag de kinderen niet om een uiterlijke reactie zoals: “steek je hand op” “ga staan” “kom naar voren”. Hieraan zijn namelijk enkele gevaren verbonden:

- Sommige kinderen reageren zo, omdat zij zien dat anderen het doen.
- Andere kinderen kunnen gaan denken dat ze gered worden door een dergelijk uiterlijke reactie.
- Een verzoek om dergelijke reactie kan druk op kinderen leggen om te reageren; vooral indien een dergelijk verzoek lang aanhoudt en op emotionele wijze geschied.

Houd je dus bij je opdracht om enkel Gods Woord zo recht mogelijk te brengen en laat de rest over aan de heilige Geest die Zijn werk verder zet in de harten.

MOEILIJKE WOORDEN

Bekennen — Belijden	Zijn gevoelens of daden, die niet bekend waren, mededelen. <i>Belijden</i> is het meer plechtige woord; men zegt zowel <i>een godsdienst belijden</i> , als <i>zijn zonden belijden</i> . Zowel <i>zijn zonden bekennen</i> , <i>schuld bekennen</i> , als <i>kleur bekennen</i> , d. i. tonen wat men eigenlijk is; <i>bekennen</i> , wordt echter meer ten opzichte van daden gebruikt, die men Verborgen had willen houden. In tegenstelling gebruikt, ziet <i>belijden</i> soms op een vrijwillige, <i>bekennen</i> op een min of meer afgedwongen schuldbelijdenis. <i>Men gebruikte vroeger de pijnbank om de misdadigers tot bekentenis te brengen, die niet terstond hun schuld beleden.</i> [Handwoordenboek van Nederlandse Synoniemen (1908)]
Evangelie	Leer van Jezus Christus, de blijde boodschap, het goede nieuws.
Rechtvaardig	Handelend naar recht en billijkheid; onpartijdig; verkerend in de juiste verhouding tot God.
Wedergeboorte	De mens naar de geest als opnieuw geboren wordt.
Zonde	Elk feit waarvan schuld het gevolg is; overtreding van goddelijke voorschriften of geboden; fout; misslag.

INLEIDING

Geloven jullie dat er een God is? Natuurlijk! Wanneer je om je heen kijkt en alle wonderen en schoonheid van de natuur ziet, dan begrijp je vast wel dat dit alles niet zomaar is ontstaan. Iemand heeft het allemaal gemaakt – en die iemand is God. Wie weet waar God is? Hij is overal, dus ook in de hemel. In de hemel is alles heilig. Zou jij daar ook willen zijn? Maar kan zonde in de hemel zijn? Nee. Vandaag leren we hoe God een plan gemaakt heeft hoe we toch in de hemel bij God kunnen zijn.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Diverse Bijbelgedeeltes verweven in de begeleidende vragen.

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Gouden kleur**

Weten jullie hoe God is? De Bijbel is het Woord van God en daarin kun je lezen hoe God is. De belangrijkste waarheid over God is, dat Hij heilig is. Wat betekent dat? Het betekent, dat Hij volkomen zuiver en helemaal zonder zonde is. Als ik naar deze gouden kleur kijk, denk ik aan het metaal goud. Goud is niet alleen een edelmetaal; het is ook zuiver. Het is door en door verhit, totdat al het onzuivere eruit is gehaald, dus doet deze gouden pagina ons denken aan God Die zuiver, heilig en zonder zonde is. De Bijbel zegt: “Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen,” (Jes. 6:3). De gouden pagina doet ons ook denken aan de hemel, waar God woont en waar geen zonde is. De Bijbel zegt, dat de hemelse stad en de straat van die stad van ‘zuiver goud, gelijk doorschijnend glas’ is (Op. 21:21). Maar God is ook rechtvaardig. En omdat Hij rechtvaardig is, moet Hij zonde straffen. Hij kan er Zijn ogen niet voor sluiten of de zonde de rug toe keren.

- **Donkere kleur**

Deze tweede kleur is een beeld, niet van God, maar van onszelf. Wie weet wat zonde is? Geef een paar voorbeelden. Hoe denkt God over zonde? Heb jij gezondigd? Wij zijn allemaal geboren met een donker, zondig hart; daarom vinden we het zo gemakkelijk dingen te doen die verkeerd zijn. In de Bijbel staat: “alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid.” (GNB Rom. 3:23). God heeft ons in Zijn Woord een aantal geboden gegeven, zoals “Eer uw vader en uw moeder”, “Steel niet”, “Lieg niet”, “Aanbid niemand of iets anders dan God”. Maar als we die geboden lezen, weten we dat we overtreders zijn van die geboden omdat we de meeste ervan niet gehoorzaamd hebben. Dat betekent dat we gezondigd hebben. God is heilig. Er is geen zonde in Zijn aanwezigheid. Daarom kunnen wij niet naar de hemel gaan om bij Hem te zijn, wanneer zij sterven – tenzij onze zonde vergeven zijn. God is ook rechtvaardig en eerlijk. Dit betekent dat Hij ons voor onze zonden moet straffen... tenzij iemand anders in onze plaats onze straf draagt.

- **Rode kleur**

Deze rode kleur doet mij denken aan iemand Die onze plaats heeft ingenomen en de straf voor onze zonden gedragen heeft. Weet iemand Wie dat is? Die iemand is Jezus Christus. Waarom kan Hij jouw zonde wegnemen? Hij is God de Zoon. God bewijst Zijn liefde naar ons, dat Hij Zijn Zoon naar deze aarde stuurde om vervolgens aan het kruis te sterven voor onze zonden. Daarom is deze bladzijde rood. Aan het kruis werd de Here Jezus door God de Vader gestraft – niet vanwege Zijn eigen zonden (Hij heeft nooit gezondigd), maar vanwege onze zonden – zodat wij er niet voor gestraft hoeven worden. Hij gaf Zijn kostbaar bloed voor ons. In de Bijbel staat dat “God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” (NBG Rom. 5:8). Maar Hij bleef niet dood. Na drie dagen stond Hij op uit de doden en Hij leeft nu voor altijd. Veertig dagen na Zijn opstanding ging Hij terug naar de hemel en vandaag is Hij de Koning der koningen en Here der heren. En Hij wil jouw Redder en jouw Heer zijn.

- **Witte kleur**

Is dit geen mooie kleur? Wel heel anders dan die donkere kleur, hè? Wil jij ook veranderd worden en een nieuw leven beginnen? Er is wel iets wat je moet doen om gered te worden. Weet je wel, dat je gezondigd hebt? Wil je echt gered worden? Wil je anders zijn? De Bijbel zegt: “Iedereen die de naam van de Heer aanroept zal worden gered.” (GNB Rom. 10:13). Ik ga je een verhaaltje vertellen. Tim was op vakantie. Hij hield van het strand, hij hield van de zee en hij hield van zwemmen. Toen zijn vader lag te slapen op het strand, ging Tim even zwemmen. Maar hij ging te ver het water in. Het water werd dieper en dieper. Zijn voeten konden de bodem niet meer raken. Hij werd bang en merkte dat hij zou verdrinken. Weet je wat hij deed? Wat zou jij gedaan hebben? Hij riep heel hard om zijn vader. “Papa, help!” Zijn vader rende het water in en redde zijn zoon van de verdrinkingsdood. Wil je echt gered worden? Wil je dat je zonden vergeven

worden? Wil je echt veranderd worden en een leven leiden zoals God het wil? Als je dat wilt, kan je in je hart tot God zeggen. Je hoeft niet hardop te praten. Bid tot Hem en vraag of Hij je wilt redden. Toon berouw van je zonden en belijd ze aan de Heer. De Heer ziet je hart en weet wanneer het oprecht is. Wat belooft God dan, wanneer je dat echt doet? Heb jij wel eens geruild op school? Misschien geef jij je vriendje knikkers en geeft hij jou snoepjes. Als je bij de Here Jezus komt, geef jij Hem al jouw zonden, Hij neemt al je zonden weg en Hij geeft jou Zijn "schone" leven, zodat wanneer God naar jou kijkt Hij het schone leven van de Here Jezus ziet en niet jouw zondige leven. Als je heel vies bent en je trekt je vuile kleren uit en een mooi wit T-shirt aan, dan zien zij, als we naar jou kijken, alleen jouw witte T-shirt en niet jouw vuile kleren. Dat is waar de witte bladzijde ons aan doet denken. Wij hebben dan het schone leven van de Here Jezus geruild voor ons zondig leven.

Er zijn drie dingen die de kinderen moeten weten nadat ze gered zijn.

1. De Here Jezus zal zeggenschap willen hebben over hun leven. Hij zal Heer en Meester zijn.
2. De Heer wil verandering in hun leven zien. Bekeren van wat verkeerd is en proberen te doen wat aangenaam is voor God.
3. Christen zijn is niet altijd makkelijk. Bereidt het kind voor op vervolging, uitgelachen worden of voor de gek gehouden worden. Laat weten dat de Heer hem zal helpen en kracht geven.

SAMENVATTING

- **De gouden kleur spreekt over God en Zijn heiligheid.**
"En de een riep de ander toe: Heilig, heilig, heilig is de HERE der heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol." (NBG Jes.6:3)
 - God heeft de wereld geschapen en de wereld behoort Hem toe.
 - Hij is de Koning de Koningen.
 - Hij is zuiver en heilig.
 - Hij woont in de hemel.
- **De donkere kleur spreekt over zonde en de gevolgen daarvan.**
"Alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid." (GNB Rom. 3:23) Gebruik het woord 'zwart' niet. De Bijbel spreekt over zonde als 'duisternis' (Joh. 3:19; Kol. 1:13; 1 Pet. 2:9; 1 Joh. 1:6) en gebruikt het woord 'zwart' niet.
 - Zonde is ongehoorzaamheid aan God en Zijn geboden.
 - God is rechtvaardig en moet ons voor onze zonde straffen.
- **De rode kleur spreekt over het kostbare bloed van Christus.**
"God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Veel meer zullen wij derhalve, thans door zijn bloed gerechtvaardigd, door Hem behouden worden van de toorn." (NBG Rom. 5:8-9).
 - God bewijst Zijn liefde naar ons, door Zijn Zoon, de Here Jezus, naar de aarde te zenden om onze Redder te zijn.
 - Jezus is gestorven om ons van onze zonden te verlossen.
 - Hij heeft de straf van God gedragen voor alle verkeerde dingen die wij gedaan hebben.
- **De witte kleur spreekt over rechtvaardigmaking en de rechtvaardigheid van Christus die de gelovige wordt toegerekend.**
"Christus heeft geen zonde gekend, maar om ons heeft God op hem de zondelast gelegd, om ons door onze eenheid met Christus rechtvaardig te maken." (GNB 1 Kor. 5:21). Het is Bijbels en correct om het woord 'wit' te gebruiken met betrekking tot redding en rechtvaardigmaking van Christus (Ps. 51:9; Jes. 1:18; Op. 3:4; Op. 7:14).
 - Wanneer wij ons vertrouwen stellen op Jezus als onze Redder, vergeeft Hij al onze zonden.
 - Hij ziet ons als net zo rein en zuiver als Jezus.
- **De groene kleur spreekt over groei.**
"Groeï in de gunst en de kennis van onze Heer en redder, Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en altijd!" (GNB 1 Pet. 3:18).
 - Het gras, de bloemen, de bomen – alles groeit. En dus verwacht en wil God dat de kinderen, die hun vertrouwen hebben gesteld op Christus, geestelijk groeien.
 - Wanneer deze kinderen het Woord van God lezen, bestuderen en gehoorzamen, zullen ze groeien.

(Het onderwerp 'groeï' wordt uitvoerig behandeld in de volgende les).

CRÈCHELES

Wij kennen allemaal de Here Jezus. Toch?

De een ietsjes beter dan de ander, maar wij weten allemaal wel iets over Jezus.

Vertel eens wat jullie allemaal weten over Jezus.

...

Weten jullie ook waarom Jezus naar de aarde kwam?

Jezus is naar de wereld gekomen om de mensen te vertellen over Zijn Vader.

Over God de Vader die in de Hemel woont.

En om de mensen te vertellen dat ze allemaal dingen doen die God niet goed vindt, zonden!

In de Bijbel staat: "Want iedereen heeft gezondigd en doet niet wat God wil" (Rom. 3:23).

Wat betekent dit nu?

We doen dingen die God niet goed vindt.

Maar we doen ook niet wat God wel wilt dat we doen, we luisteren dus niet naar God.

De mensen leven maar zoals ze zelf willen.

En wij zijn niet anders, of toch? (Vraag aan de kinderen of ze ook graag altijd hun zin krijgen.)

Door de zonde waren we vijanden van God.

De Here Jezus is gekomen om ons terug tot God de Vader te brengen.

Alleen de Here Jezus kon ons mensen weer met Zijn Vader in de Hemel vriendjes laten worden.

Daarom is het belangrijk om over de Here Jezus te leren door te luisteren en te lezen.

Drieëndertig jaar leefde Jezus hier op aarde.

Van baby tot grote man, maar hij zondigde nooit!

Nooit deed Hij wat Hijzelf het leukst vond, maar altijd wat God, Zijn Vader, wilde.

Toch wilde de meeste mensen niets van Hem weten.

Ze haatten Hem omdat Hij hun liet zien dat ze zondig waren.

Dat hoorden de mensen niet graag.

Daarom namen ze Jezus gevangen en hingen Hem aan het kruis.

Nooit had Hij ook maar één keer iets verkeerd gedaan en toch moest Hij dood.

God had hierbij een speciaal plan.

God wilde graag de zonden van al Zijn kinderen vergeven.

Maar bij zonde hoort straf!

Daarom besliste Hij om Jezus aan het kruis de straf te geven van al Zijn kinderen.

Doordat Jezus de straf heeft gehad van die zonden, zijn de zonden van al Gods kinderen vergeven.

Dus... Wij hebben allemaal stoute dingen gedaan en daarom verdienen we straf.

Net als je iets fout doet thuis, dat krijg je ook straf van papa of mama.

Was het dan niet fijn als je broertje of zusje dan zei: Papa, geef mij maar straf?

Precies dat heeft de Here Jezus gedaan.

Papa, zei de Here Jezus tegen God, geef Mij maar de straf van.....(naam)..... want hij hoort bij Mij.

Jezus is toen aan het kruis gestorven en heeft zo onze straf op Zich genomen.

Dat was de enige mogelijkheid.

Van alle foute dingen die we gedaan hebben, nog doen en morgen weer zullen doen, heeft Jezus de straf op Zich genomen.

Na 3 dagen is Jezus uit de dood opgestaan.

Daardoor heeft God laten zien dat de straf die Jezus droeg genoeg was om ons te vergeven.

Als we geloven dat onze zonden vergeven zijn door wat Jezus deed hier op aarde, zijn ook onze zonden vergeven.

Geloof jij in Jezus?

IJSBREKERTJES

Flanelbord

Gebruik een neutrale achtergrond. Terwijl je de les geeft, plak een stuk gekleurd flanel op de neutrale achtergrond. Je kunt deze stukken vierkant maken of de rode (de liefde) en zwarte (het zondige hart) kleur in de vorm van een hart knippen. Gebruik eventueel figuren.

Het Woordeloos Boek

Maak een boek van vijf bladzijden, zonder woorden en elke pagina heeft een andere kleur. Gouden pagina spreekt over God, de donkere pagina spreekt over zonde, de rode pagina spreekt over Jezus' dood, de witte pagina spreekt over redding, en de groene pagina spreekt over geestelijke groei. Leg elke kleur uitvoerig uit. U kunt het Woordeloos Boek gebruiken als u het evangelie kort wilt uitleggen, als u een waarheid in uw les wilt illustreren of als u een kind helpt en begeleidt.

KNUTSELWERKJE 1

Het Woordeloos Boek

Neem van karton (of dikker papier) vijf kleuren (goud/geel, donkere kleur, rood, wit, groen) en neem nog twee neutrale kleuren voor de voor- en achterzijde. (bijvoorbeeld vouwblaadjes). Laat de kinderen deze op volgorde leggen, zoals in de les naar voren kwam. Leg de neutrale kleren voor en achter. Niet deze bladzijden aaneen of wanneer dit moeilijk gaat kunt u met een perforator gaten maken en met garen het boekje aaneen maken. Laat ze de titel 'Het Woordeloos Boek' voorop schrijven. Eventueel kunt u de bewuste Bijbelverzen op de gekleurde bladzijden laten schrijven (of heb deze uitgeprint en laat ze die onder op de bladzijde plakken).

KNUTSELWERKJE 2

Een-hart-voor-Jezus puzzel

Laat de kinderen de stukken uitknippen. Laat ze de stukken op het blad “knutselwerkje 2 (deel 2)” plakken. Lees het vers voor en spreek er samen over.



MAAK JE HART KLAAR VOOR JEZUS



“ALS U MET UW MOND BELIJDT: JEZUS IS DE HEER, EN MET UW HART GELOOFT DAT GOD HEM UIT DE DOOD HEEFT OPGEWEKT, WORDT U GERED. WANT GELOVEN DOEN WE MET ONZ HART, EN DAARDOOR VINDEN WE RECHTVAARDIGING; BELIJDEN DOEN WE MET ONZE MOND, EN DAT BRENGT ONS REDDING.” **(ROMEINEN 10:9-10)**

KNUTSELWERKJE 3

Jezus stierf voor zonden

Gebruik een papieren bordje, knip langs de kant van het bord. Vouw dit naar voren. Schrijf de titel 'Jezus stierf voor zonden' langs de onderkant. Om de 3 kruizen te maken, geef de kinderen bruine repen karton papier, en laat ze deze opplakken zoals het voorbeeld aangeeft. Je kunt eventueel nog groen tissue papier gebruiken om gras te maken. Spreek met de kinderen over Jezus die aan het kruis stierf om de straf te dragen van onze zonden.



THEMALES 2 → HET EVANGELIE (HANDREIKING KINDEREN)

JES. 6:3; ROM. 3:23; ROM. 5:8-9; 2 KOR. 5:21; 2 PET. 3:18

MEMORIEVERS

Joh. 3:16 *Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. (GNB)*



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Weten jullie wie God is? _____
- Vul het volgende aan: “alle mensen hebben _____ en moeten het stellen _____ Gods heerlijke aanwezigheid.” (GNB Rom.3:23)
- Jezus is God de Zoon. Weet jij wat Hij op aarde kwam doen? _____
- Wat gebeurt er als je gered bent? Kies de goede antwoorden:
 - Je zonden zijn vergeven
 - Hij ziet jouw zonden nog
 - Hij komt Zijn belofte niet na
 - Je bent nog vies
 - Je bent gerechtvaardigd
- Wat moet je doen om gered te worden? Vul aan:

“Erkennen dat de belangrijkste waarheid over God is, dat Hij _____ is; alle mensen hebben _____ ; Aan het kruis werd de Here Jezus door God de Vader _____ – niet vanwege Zijn eigen zonden (Hij heeft nooit gezondigd), maar vanwege _____ zonden – zodat wij er niet voor gestraft hoeven worden; toon _____ van je zonden en belijd ze aan de Heer. De Heer ziet je _____ en weet wanneer het oprecht is; wij hebben dan het _____ leven van de Here Jezus geruild voor ons _____ leven.”

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



JEZUS IS DE ZEGEN DIE GOD LANG GELEDEN AAN ABRAHAM BELOOFDE. HIJ IS DEGENE DIE EEUWIGE REDDING BRACHT VOOR MENSEN UIT ALLE VOLKEN.