

## THEMALES 7 → MOPPEREN

FIL.2:14; NUM.11-12

### KERN VAN DE LES

God wil dat we Hem behagen door Hem te gehoorzamen in alles.

### DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Voorbeelden van het mopperen van het volk Israël te geven.
- Te vertellen wat mopperen is.
- Uit te leggen dat ze God moeten gehoorzamen door niet te morren.



### MEMORIEVERS

*Fil.2:14      Doe wat u doen moet zonder te mopperen of tegen te spreken.*

### TOEPASSINGEN

- Belijd je (zondige) houding van mopperen.
- Belijd je nood voor Gods genade door Jezus.
- Vertrouw op God, Die trouw is naar Zijn Woord.

### VOLGENDE WEEK

ICE AGE (IJSTIJD)

Lees Job 37:9-10; 38:22-23, 29-30

## ACHTERGROND

Paulus spreekt in Filippenzen 2 vers 12 over de noodzaak van gehoorzaamheid in de grote taak om onze verlossing uit te werken. Jezus erkennen als Heer verplicht de gelovige om Hem te gehoorzamen. Gehoorzaamheid heeft twee kanten: met tegenzin of vrijwillig. “Aan de buitenkant kan het zijn dat ik zit, maar aan de binnenkant sta ik nog steeds,” zei de jongen die na herhaaldelijke aanmaningen ging zitten en uiteindelijk ‘gehoorzaamde’, vrezende voor straf. Zulk een ‘gehoorzaamheid’ is in realiteit helemaal geen gehoorzaamheid. Paulus spreekt over “Doet alles zonder morren of bedenkingen” (Fil.2:14, NBG), al de voorschriften van Gods wil moeten gehoorzaamd worden met een blij hart. (cf. Ex.4:1-13; 16:7-9; Pr. 7:29; Num. 17:5; Joh.6:41-43). De eerste term ‘morren’ beschrijft de ontevredenheid onder de leden van de gemeente en de tweede term ‘bedenkingen’ beschrijft de kwade redeneringen en twisten dat meestal daarop volgt. Zijn deze gericht op God of tegen elkaar? Niets is vreemd in de context. De context komt uit Deut. 32:5 en het voorbeeld van Israëls klagen. Dit klagen was hoofdzakelijk tegen God, maar door Paulus gebruikt als voorbeeld om de kerk te onderwijzen (1 Kor.10:10).

Het woord ‘morren’ wordt constant gebruikt voor Israël in de woestijn. In het boek Numeri kunnen we lezen over het volk Israël dat uit het land Egypte wordt geleid. Niet veel details zijn gegeven betreffende het geklaag van Israël nadat ze Sinaï achter zich gelaten hebben. Nog maar drie dagen in hun reis (Num.10:33), mort Israël tegen God. Wanneer God hun geklaag hoort, wordt Hij boos en stuurt vuur. God heeft de rebellie tegen Zijn gezag aangepakt met rechtvaardige strengheid. Terwijl Mozes niet veel details geeft over het eerste geklaag, is de korte boodschap van het verhaal krachtig genoeg. Israël is niet verandert. Na meer dan een jaar van Gods voorzienigheid en manifestatie van Zijn glorie, is het volk Israël niet anders dan op hun eerste reis door de woestijn. Drie dagen na het doorkruisen van de Rode Zee klaagde Israël tegen God (Ex.15:22-25). Nu drie dagen na het verlaten van de Sinaï, dachten ze weer dat ze het beter wisten wat goed voor hen was dan God. Voor een tweede keer klagen de Israëlieten tegen de voorzienigheid van God (ze hadden manna en vlees ontvangen). Ze verhoogden zichzelf in trots en geloofden dat ze beter verdienden dan wat God hen gaf. In de rebellie tegen Gods voorzienigheid, rebelleerden ze tegen God zelf. God schrijnend vernederde het volk door ze te geven waar ze zelf om gevraagd hadden.

Numeri 11-12 laat de conditie van het hart van Israël zien. Ondanks Gods ongelofelijke trouw, Zijn dagelijks voorzienigheid van voedsel, Zijn gift van de nederige Mozes, waren de Israëlieten ontrouw naar God. Ze bezweken in hun trots en beweerden dat de goedheid van God een mislukking was en dat Zijn trouw niet trouw was. Eigenlijk liet Israël zien dat ze ontrouw naar God waren en verworpen Zijn voorzienigheid van voedsel en leiderschap.

Gelovigen kunnen leren van het voorbeeld van Israël. De Israëlieten waren onwillig om naar Gods Woord te leven. Wanneer ze een nood hadden, waren hun harten aan het beven en dachten ze het ergste. Ze negeerden de training van God en in dagen van beproeving, negeerden ze Zijn Woord. De Heer zal de gelovigen louteren. Hij zal toestaan dat ze noden hebben en niet direct antwoorden hebben op hun problemen. Het doel is dat gelovigen leren om niet van brood alleen te leven, maar van elk woord dat uit de mond van de Heer komt.

Morren is zich beklagen over iets, het niet berusten in wat God of het lot beschikt, ontevreden zijn.

Gehoorzaamheid van kinderen naar hun ouders (of iemand anders in gezag) is niet alleen uit liefde, dankbaarheid en aanzien naar hun ouders, ook al zijn deze motivaties belangrijk, maar vooral door de eerbied en ontzag voor de Here Jezus. Het is een gehoorzaamheid ‘in de Heer’, want deze gehoorzaamheid ‘is recht’ (NBG) of ‘is uw plicht’. (Ef.6:1; cf. Ex.20:12; Deut. 5:16). De juiste houding van een kind zou moeten zijn: ‘ik moet mijn ouders gehoorzamen, want de Heer vraagt dit van mij’. Het is een ‘plicht’, om de simpele reden dat *Hij* het zegt. God bepaalt wat goed is en wat verkeerd is. Wanneer je je ouders gehoorzaamt, gehoorzaam je God en dat stelt God tevreden. Het is het innerlijk gehoorzaam zijn. Om je ouders te eren betekent lief te hebben, hoogachten, respecteren.

Dat gehoorzamen is ‘in alles’ en dat met een hart dat niet mort.

## MOEILIJKE WOORDEN

<b>Behagen</b>	Aanstaan, bevallen, genoeg, in de smaak vallen, ter wille zijn.
<b>Conditie</b>	Voorwaarde, beding; toestand waarin iemand of iets verkeert.
<b>Detail</b>	Klein onderdeel van het geheel, bijzonderheid.
<b>Gehoorzaamheid</b>	Gewillig opvolgen van iemand gebod, bevel of last, het volbrengen van zijn wil in een bijzonder geval of als blijvende gezindheid; het onderworpen zijn aan het gezag van anderen.
<b>Hoogachten</b>	Hoge achting hebben voor, beleefdheid.
<b>Manifestatie</b>	Verschijnen, openbaar worden.
<b>Negeren</b>	Ontkennen, doen alsof iemand of iets niet bestaat; doen alsof men hem niet kent, er geen rekening mee houden, er (opzettelijk) aan voorbij zien.

## INTERESSANTE WEETJES

### Manna

Hebreeuws: *man-hu*, wat betekent: "Wat is dat?"

Het is de naam door de Israëlieten gegeven aan het voedsel dat aan hen gegeven is op wonderbaarlijke wijze tijdens hun verblijf in de woestijn. (Ex. 16:15-35)

Gewoonlijk is de naam afgeleid van *man*, als een uiting van verrassing, "Wat is dat?" maar het kan ook afgeleid zijn van *manan*, wat "toebedeeld" betekent, van hieruit "toebedeling" of een "geschenk". Dit "geschenk" van God is beschreven als "een dunne, korrelige laag in de woestijn, alsof de bodem met fijne rijp bedekt was." (Ex.16:14), "Het was wit als korianderzaad en smaakte naar honingkoek." (Ex.16:31). Het was mogelijk om het te bakken en te koken, om te malen tussen steen of fijn te stampen in vijzels. (Ex.16:23; Num.11:8). Wanneer men het probeerde te bewaren tot de volgende morgen," was het bedorven, het zat vol wormen en stonk." (Ex.16:20). Op de Sabbat was er geen manna te vinden, op de vorige dag was er een dubbele portie gegeven, dat bewaart kon worden zonder dat het ging bedorven.

## INLEIDING

Klaag jij wel eens? Mopper jij wel eens? Geef een voorbeeld van iemand die wel eens moppert. Ben jij wel eens on dankbaar geweest? Heb je ooit wel eens de dingen gewild zoals jij die wil en als ze dan anders gebeuren, heb je toen niet geklaagd? Zou je meer speelgoed willen hebben, of een andere fiets of betere kleding? Heb jij wel eens gedacht “die heeft alles en ik heb niets”? Voor we aan de les beginnen, vertel eens wat God ons gegeven heeft. Hoeveel T-shirts heb je? Hoeveel broeken, rokken, sokken, schoenen, speelgoed, boeken en Bijbels heb jij? Vandaag leren we over mopperen en hoe het volk Israël klaagde.

## LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Lees gedeelten uit Num. 11-12

## BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Wat deden de Israëlieten in Numeri 11:1?** *Ze klaagden over hun moeilijkheid. “Eens begon het volk tegen de Heer te klagen dat het er ellendig aan toe was.” (Num.11:1).*
- **Hadden de Israëlieten reden om te klagen?** *Nee, God had hun water en voedsel gegeven (Manna uit de hemel). Hij gaf hen ook leiding en bescherming. Hij gaf hen alles wat ze nodig hadden. Ze hadden geen reden om te klagen.*
- **Wat deed God toen Hij het geklaag van de Israëlieten hoorde?** *Hij werd woedend en stuurde vuur naar een deel van het kamp.*
- **Hoe reageerden de Israëlieten op Gods oordeel?** *Het volk riep Mozes te hulp. Mozes bad tot de Here en het vuur doofde. (Num.11:2). God is barmhartig.*
- **Wat gaf God aan de mensen na hun geklaag?** *Hij gaf hen manna, na hun klagen dat ze geen vlees hadden gaf God hun kwartels. (Num.11:32).*
- **Wat betekent het om te mopperen?** *Het betekent ‘klagen’ of ‘jengelen’ of ‘jammeren’.*
- **Waarom mopperen mensen?** *Soms willen mensen niet doen wat hen gevraagd wordt. Soms denken ze dat ze andere of betere dingen zouden moeten hebben dan ze nu al hebben. Soms zijn ze boos omdat ze niet krijgen wat ze willen.*
- **Heb jij wel eens gemopperd? Wanneer? Waarom?** *(kinderen zouden moeten antwoorden met ‘ja’. Misschien hebben ze gemopperd wanneer een ouder of een leraar hun vroeg om te doen wat ze eigenlijk niet wilden doen. Vraag hen of ze God s Woord vertrouwden of dat ze zich zorgen maakten wanneer ze mopperden.)*
- **Wat voor zonden had het volk Israël gedaan?** *De Israëlieten vertrouwden niet op God. Ze mopperden wanneer ze hun zin niet kregen. Ze gehoorzaamden Gods instructies niet. Ze luisterden naar hun buik in plaats van te luisteren naar Gods wet.*
- **Doe jij deze dingen wanneer jij zondigt?** *(Laat de kinderen antwoorden, maar maak connecties met de zonden van het volk Israël).*
- **Wat zou jou reactie moeten zijn?** *Vertrouwen in het karakter van God. Hij voorziet en houdt zich aan Zijn beloftes. Hij is getrouw aan Zijn Woord en Hij is te vertrouwen. Zijn Woord kan vreugdevol gehoorzaamd worden, want liefdevol doet Hij wat het beste is voor de gelovigen. Israël kon niet gehoorzamen, want ze vertrouwden niet op Gods beloften. Het niet vertrouwen op Gods beloften leidt naar het niet gehoorzamen van Zijn opdrachten.*

## SAMENVATTING

God gaf het volk Israël alles wat ze nodig hadden. En toch faalden ze om Hem te vertrouwen. Ze klaagden over Zijn voorzienigheid. Hun geklaag behaagde God niet. Wanneer wij klagen of mopperen, op wie lijken we dan? Het volk Israël. Iemand die moppert denkt dat hij beter verdient dan wat God hem gegeven heeft. Wij kunnen kiezen om Zijn karakter en Zijn Woord te verhogen door op Hem te vertrouwen dat gehoorzamen beter is dan klagen of elk ander iets van ongehoorzaamheid. Klagen en mopperen is zonde. Zonde scheid je van God en hierdoor heb je nood aan een Verlosser. Net als de Israëlieten het uitriepen naar God om genade, zo kun jij dat ook doen. God biedt je vergeving van zonde en genade door Jezus Christus.

## IJSBREKERTJES

### Mopperende pop

Gebruik een handpop om klagende houdingen te laten zien. Laat de pop klagen en mopperen over het opruimen van zijn kamer, vriendelijk zijn naar zijn zus, delen met een vriendje of over het eten wat ze krijgen. Wat is er verkeerd aan om een mopperende houding te hebben? In de les vandaag zullen de kinderen zien wat er gebeurde toen Israël klaagde over het eten en hun leider.

### Gehoorzaamheid leidt tot zegen.

(Deze activiteit is ontworpen om de kinderen te leren dat Gods plan het beste voor ons is, maar dat wij de verantwoordelijkheid hebben om Zijn instructies zorgvuldig te gehoorzamen). Voor de les begint, bereidt een kind voor om leider te zijn. Leg uit dat hij door een parcours geleid zal worden. Hij zal zijn eigen weg gaan in het begin en de instructies niet volgen. Daarna zal hij de instructies volgens en veilig aankomen. Oefen dit eventueel met het kind.

Aan het begin van de les leg je uit aan de kinderen dat je een spel gaat spelen. Vertel dat God een geweldig geschenk voor het volk Israël had. Het beloofde land. Alles wat ze moesten doen was gehoorzamen. Wanneer ze de opdrachten van God volgden en Hem gehoorzaamden, zouden ze van Zijn zegeningen genieten. Maar ze deden wat ze zelf wilden. Ze klaagden over het eten wat God gaf en dat ze geen water hadden om te drinken. En ze wilden zelf leider zijn.

Vraag het kind om het lokaal te verlaten. Leg eten op tafel en plaats stoelen als een pad leidende naar de tafel. Blinddoek de leider (het aangewezen kind) en breng hem terug. Laat een ander kind instructies geven om naar de tafel te leiden. De leider zal zijn eigen weg gaan, de instructies negerende. Hij doet alsof hij verdwaalt is en pijn heeft. Daarna gaat de leider de instructies volgen en naar de tafel gaan en genieten van het eten.

Leg uit dat de leider de instructies had kunnen volgen en er sneller geraakt was zonder zich pijn te doen, maar hij koos zijn eigen weg.

### Ongewoon eten

Neem ongewoon eten, fruit of groente mee, die de kinderen kunnen proberen te eten. Sommige kinderen willen dit misschien niet. Als er thuis iets ongewoons op tafel staat, ben jij dan gelijk enthousiast? Mopper je ook wel eens? Vraag of de mensen uit het Bijbelverhaal gelijk het manna wilden proberen. Vandaag leren we nog meer over de mensen die van God manna kregen om te eten. Zou het goed gaan?

## KNUTSELACTIVITEITJES

### Wat zit er in jouw hart

God gebruikt verschillende omstandigheden om te laten zien wat er in ons hart omgaat. Dit gebeurt er precies wanneer we een tube tandpasta uitknijpen. Laat de kinderen verschillende producten zien en laat ze raden wat erin zit (ketchup, mosterd, tandpasta, zonnebrandcrème etc.). Vervang de inhoud van een product met iets anders. Leg uit dat als we alleen naar de buitenkant kijken (naar wat we doen of zeggen), we het misschien verkeerd hebben over wat er in zit (waarom we het doen). De Israëlieten lieten hun ondankbaarheid zien en hoe weinig ze op God vertrouwden.

Geef elk kind twee even grote papieren harten. Maak verschillende gaten langs de onderrand van elk hart. geef elk kind garen en laat ze de twee harten aan elkaar naaien. Laat bovenin een opening zodat ze er dingen in en uit kunnen doen. Laat de kinderen op bepaalde dingen Bijbelstickers en op sommige dingen geschikte verzen plakken. De verzen kunnen van tevoren geselecteerd en geprint zijn. Vertel de kinderen dat één ding dat God

wil dat ze doen is het Woord van God in hun hart prenten. Hij wil ook dat ze hun zonden belijden en er van keren.

### **Juf zegt**

Speel een spel waarin een persoon vooraan in het lokaal staat en bewegingen doet die de rest van de kinderen na moet doen. Maar pas op, als de kinderen niet precies doen wat juf zegt zijn ze uit het spel. Alleen wanneer de persoon vooraan “Juf zegt” vooraf aan de opdracht geeft, mogen ze je uitvoeren. Zegt hij geen “Juf zegt” en ze voeren toch de opdracht uit, zijn ze af. De Israëlieten moesten ook God gehoorzamen, maar deden dit niet altijd, ze mopperden ook. Wat doe jij als je een opdracht krijgt, en wat doe jij als je uit bent?

## KNUTSELWERKJE

Geef elk kind een kopie van dit blad. Laat hen dit uitknippen en kleuren. Gebruik het mandje voor een activiteit waarin ze 'manna' moeten zoeken, zoals de Israëlieten elke dag moesten doen. (Wanneer de kinderen aan het knutselen zijn, kan de lesgever het 'manna' verspreiden.)



## KNUTSELWERKJE

### De sleutel tot een dankbaar hart

Gebruik dit knutselwerkje om de kinderen te helpen om dankbaarheid te ontwikkelen. Sleutel 1 is om specifieke voorbeelden te vinden van Gods goedheid in het verleden. Sleutel 2 is om Gods goedheid nu te zien. Sleutel 3 is om te vertrouwen op Gods goedheid in de toekomst. We doen dit door op Zijn beloftes te vertrouwen. Laat de kinderen elke sleutel van hun blad uitknippen en verschillende kleuren geven. Maak gaten met een perforator. Laat ze op de achterkant van de “Gods goedheid in het verleden” sleutel, drie goede dingen schrijven die God hen gegeven of voor hen gedaan heeft. Op de achterkant van de sleutel “Gods goedheid nu”, mogen ze schrijven hoe ze Zijn goedheid nu kunnen zien. Op de sleutel “Gods goedheid in de toekomst”, schrijf een referentie van een vers dat laat zien dat God goed is in de toekomst. Laat ze de sleutels aan ring bevestigen.





## THEMALES 7 MOPPEREN (HANDREIKING KINDEREN)

FIL.2:14; NUM.11-12

### MEMORIEVERS

*Fil.2:14 Doe wat u doen moet zonder te mopperen of tegen te spreken.*



### Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- God voorzag Israël van \_\_\_\_\_ tijdens hun reis in de woestijn.
- Waren ze daar tevreden mee? \_\_\_\_\_
- God stuurde \_\_\_\_\_ om sommige van de Israëlieten te doden.  
(Num. 11:1) (*hagel/slangen/vuur*)
- In Numeri 11:20 staat dat God zoveel kwartels zou sturen dat het uit hun \_\_\_\_\_ zou komen.
- Wat is mopperen? \_\_\_\_\_ noem eens voorbeelden: \_\_\_\_\_
- Hoe moeten wij reageren op wat God ons geeft? \_\_\_\_\_

*(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)*

