

LES 2 → JUDAS VERRAADT JEZUS

MATTEÛS 26:1-19; 36-50

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen erkennen dat ze met zondige denkwijzen en daden Jezus ontkennen of verraden.



DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- De verschillende manieren van Jezus' afwijzing te herkennen.
- Judas' verraad van Jezus te beschrijven.
- Degene die Jezus niet afgewezen hebben te herkennen.
- Te verklaren wat de discipelen met Jezus deden in de hof van Getsemane.

MEMORIEVERS

Matt.28:6 Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen.

TOEPASSINGEN

- Laat je liefde voor Jezus zien door Hem te gehoorzamen.
- Belijd dat je zonde een afwijzing van Jezus is.
- Prijs Jezus voor het doorstaan van de afwijzing van mensen.

VOLGENDE WEEK

JEZUS DOORSTAAT HET KRUIS

Lees Matteüs 27

ACHTERGROND

Matteüs schreef dit evangelie om te laten zien dat Jezus Israëls lang verwachte Koning en Messias was. Hij begon het boek door vast te stellen dat Jezus de vervulling is van de messiaanse profetie. In de hoofdstukken 21-23 werd Jezus voorgesteld en afgewezen als de Messias. In hoofdstuk 26 richtte Matteüs zich op de afwijzing van Jezus als de Messias. De religieuze leiders verwierpen Jezus als de Messias, de natie wees Hem af als hun Koning en zelfs Zijn discipelen verlieten Hem.

In Matteüs 26:1-5 smeedden de hogepriesters, schriftgeleerden en oudsten een complot om Jezus te doden. Hoewel dit een verschrikkelijk plan lijkt, gemaakt door mensen, wordt het duidelijk dat God zelfs in de dood van Zijn Zoon soeverein is. Jezus vertelde Zijn discipelen dat de tijd van Zijn dood naderde en dat een van de 12 Hem zou verraden. In de verzen 14-16 werd Judas Iskariot onthuld als degene die meewerken zou met de religieuze leiders om Christus te verraden. Het verraad was deel van Gods plan om door de dood van Christus een verzoening voor de wereld te voorzien. Hoewel de intenties van de Joodse leiders waren om Jezus na het Pascha te doden, gebruikte God Jezus' dood tijdens het Pascha om de gebeurtenissen in Exodus 12, die als voorboden dienden, te vervullen. Voor Zijn dood confronteerde Jezus de Farizeeën aangaande hun huichelarij en zonde. Deze confrontatie was de druppel die de emmer deed overlopen.

In Matteüs 26 begon Jezus de discipelen eraan te herinneren dat over twee dagen het Pascha zou zijn. Hij vertelde dat ten tijde van het Pascha, Hij overgeleverd zou worden om gekruisigd te worden. Op dit moment was het de woensdag in de lijdensweek. Jezus zou gekruisigd worden op vrijdag. Er zat een grote symboliek in het feit dat Jezus tijdens het Pascha gekruisigd zou worden. Het Pascha is de tijd van het jaar waarin de Joden de exodus vanuit Egypte vieren. Exodus 12 verhaalde de gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het eerste Pascha. God legde aan de Israëlieten uit dat Hij in die nacht door het land zou gaan en alle eerstgeborenen in oordeel zou doden. De voorwaarde voor God om aan een huis "voorbij te gaan" (Ex.12:13), was bloed op de deurposten van een "schaap... een eenjarig dier... zonder enig gebrek (Ex.12:5 GNB). Het bloed moest op de deurposten en de bovendorpel gestreken worden. De beweging die gemaakt werd tijdens het strijken van het bloed op de deurposten had de vorm van een kruis. God bereidde Israël voor op de Ene die een verzoening zou zijn voor de zonden van de mensheid: "Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" (Joh.1:29). Het Pascha was de door God bepaalde tijd voor Christus om te sterven. Christus was het Lam dat 'voorbij ging'(Pesach lam of Paaslam).

Kajafas, de hogepriester, was een corrupte leider die Jezus trachtte te doden. Kajafas, de hogepriesters, de schriftgeleerden en de oudsten kwamen samen en smeden een complot om Jezus te doden. Ze besloten dit niet te doen tot na het Pascha. Tijdens al deze gebeurtenissen had God de tijd van Jezus' dood bepaald. Deze tijd was bepaald voor de grondlegging van de wereld. De farizeeën en schriftgeleerden haatten Jezus voor de boodschap die Hij bracht. Jezus schudde de fundamenten van de religieuze leiders door elkaar door de ware motieven achter hun leiderschap te onthullen: het volk te overheersen. Ze probeerden Jezus in de val te lokken met Zijn woorden, maar faalden. Ze wilden Jezus weg hebben. Hij verwoestte hun aanzien. In Matteüs 23 veroordeelde Jezus hen van hypocrisie. Hij legde de zonde bloot van degenen die het heiligste van allen schenen te lijken. Hij noemde hen "gewitte graven" (Matt.23:27). Hij zei dat ze aan de buitenkant schoon schenen, maar van binnen vol waren van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Jezus onthulde de waarheid van hun geestelijke positie. Ze leken geweldig aan de buitenkant, maar van binnen waren ze vol met zonde en huichelarij.

Te midden van het complot dat tegen Jezus gesmeed werd, toonde een vrouw haar liefde voor Jezus. Uit liefde voor haar Verlosser zalfde Maria het hoofd van Jezus en waste Zijn voeten. Zij bracht een albasten kruik vol kostbare mirre en dure olie. De olie kostte ongeveer een jaarloon. Dit was waarschijnlijk haar levensspaargeld, maar geen prijs was te hoog voor Jezus. Wat Maria deed was loutere aanbidding.

Terwijl de religieuze leiders probeerden om Jezus te verwoesten, kwam Judas Iskariot ten tonele. Hij was een van de 12 discipelen. Judas, bezeten door satan (Luc.22:3), voerde het verraad uit door de hogepriesters met een voorstel te benaderen: "Wat wilt gij mij geven? Dan zal ik Hem u overleveren"(Matt.26:15). De hogepriesters boden hem slechts 30 zilverstukken aan. Dertig zilverstukken was de prijs van een slaaf in het Oude Testament (Ex.21:32; Zach.11:12); in hun ogen was Jezus niet meer waard dan een slaaf. Vanaf dat moment keek Judas uit naar een mogelijkheid om Jezus te verraden. Jezus wist vanaf het begin dat Judas Hem

zou verraden. Tijdens het laatste avondmaal vertelde Jezus de discipelen dat een van hen hem zou verraden en dat Hij die persoon zou aanwijzen door Zijn brood in de schaal te dopen en het aan de bewuste discipel te geven. Jezus gaf het brood aan Judas (Matt.26:21-25).

Voor Zijn arrestatie ging Jezus naar Getsemane om met een aantal discipelen te bidden. Hij vroeg hun om te waken terwijl Hij heenging om te bidden. Driemaal vond Hij hen slapende. Door hun menselijke zwakte, sliepen ze terwijl ze hadden moeten bidden en waken.

In Matt.26:47 en verder verraadde Judas uiteindelijk Jezus met een kus nadat hij de menigte, de hogepriesters en de oudsten naar Jezus had geleid. Deze groep behelsde ook minstens 600 Romeinse soldaten. De kus die Judas aan Jezus gaf was een symbool van respect en genegenheid in die cultuur. Een kus op de wang was een symbool van intiemste genegenheid en liefde. Dit was een verfoeilijke manier om Jezus te identificeren en te verraden. Al deze dingen, samen met de dood van Judas, waren gekend en gepland door God. De wroeging en ophanging van Judas waren geprofeteerd in Zacharia 11:12b-13: "Toen wogen zij mijn loon af: dertig zilverstukken. Maar de HERE zeide tot mij: Werp dat de pottenbakker toe; een heerlijke prijs waarop ik hunnerzijds geschat ben! En ik heb de dertig zilverstukken genomen en die in het huis des HEREN de pottenbakker toegeworpen."

Johannes verklaarde het duidelijk toen hij zei: "Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt" (Joh.1:29). Dit hele gedeelte richt zich op twee hoofdzaken. Als eerste zou Jezus het offer voor de zonden van de wereld worden. Ten tweede is God soeverein in alle gebeurtenissen. Matteüs maakte aan zijn lezers duidelijk dat Jezus het Lam is die kwam om het offer te zijn van Gods toorn. In Exodus 12 werd dit op fantastische wijze aangekondigd, waar het bloed van het smetteloos Lam aan de deurposten werd gesmeerd. Deze handeling was de enige manier waarop God aan de zonden van de mensen 'voorbij' zou gaan en niet Zijn toorn zou uitgieten. Ten tweede liet het de duidelijke werking van God in elke situatie zien – van het Pascha, tot de profetie, tot Judas, tot aan Christus dood aan het kruis. Gods glorie en barmhartigheid zijn duidelijk te zien.

Ook al zag de menigte Jezus als Koning, de Joodse leiders verwierpen Christus als hun Messias. Judas verwierp Jezus ook en besloot om Hem te verraden.

Verwerping: de religieuze leiders en de Farizeeën verwierpen Christus als hun Messias. Vele mensen vandaag de dag kennen de wonderlijke dingen die Christus gedaan heeft, maar verwerpen Hem steeds nog als hun Verlosser.

Verraad: Judas deed alsof hij Jezus vriend en volgeling was. Hij noemde Jezus "Meester" en kuste Hem op de wang als een vriend. Eigenlijk was hij de vijand van Jezus en geloofde Hij niet in Hem als zijn Verlosser.

Vele mensen zeggen dat ze in Jezus Christus geloven, maar leven hun geloof niet uit in hun daden. Ze gaan elke zondag naar de kerk, maar er zijn geen vruchten. Waar sta jij ten opzichte van Jezus? Ben jij een ware volgeling van Christus? Heb jij je vertrouwen in Hem gesteld als je Verlosser? Ben je zoals de religieuze leiders die Jezus volledig afwezen? Of ben je zoals Judas, die zei dat Jezus zijn vriend was, maar Hem daarna verraadde?

MOEILIJKE WOORDEN

Complot	(Geheim) verbond met een kwade bedoeling, samenzwering tegen iemand of iets.
Confrontatie	(Vijandige) opstelling tegenover elkaar.
Corrupt	Verdorven; omkoopbaar; omgekocht.
Huichelarij	Schijnheiligheid, geveinsdheid; zich anders en beter voordoen dan men is.
Hypocrisie	Huichelarij, schijnheiligheid.
Identificeren	De identiteit vaststellen; bewijzen dat men de persoon is.
Symboliek	Toepassing, gebruik van een symbool of symbolen; in het dagelijks leven in verzwakte betekenis gelijkgesteld met zinnebeeld; zinnelijk waarneembaar voorwerp dat het beeld is van iets anders.
Verfoeilijk	Waard verfoeid te worden, afschuwelijk.
Voorbode	Voorteken.
Wroeging	Gewetensknaging, berouw; in zelfverwijt, met de bedoeling iets goed te maken.

INLEIDING

Wat zou jij doen als iemand wilde dat jouw kerk geen geld meer mocht ontvangen en de mensen vertelde dat ze niet meer naar de kerk mochten komen? Wat als die persoon zei dat jouw voorganger en oudsten God niet volgden? De hogepriesters volgden God niet en beraamden een complot om Jezus te arresteren. Als jij een volgeling van Jezus was en wist dat de hogepriesters probeerden om Jezus te pakken te krijgen, wat zou je dan doen? Zou je dicht bij Jezus blijven en Hem helpen? Zou je met Hem bidden? Laten we gaan kijken wat verschillende mensen wilden doen met Jezus.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Matt.26:1-19; 36-56.

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Wat vertelde Jezus over Zijn dood aan de discipelen?**
In Matt.26:1-2 legde Jezus uit wanneer en hoe Hij zou sterven. God plande de dood van Jezus om te betalen voor de zonde van de mensen voor de schepping van de wereld. Jezus vertelde dit twee dagen voor het Pascha aan Zijn discipelen. Dit was de door God gekozen tijd dat Jezus zou sterven. Het Pascha was wanneer de Joden de uittocht uit Egypte vierden. Ex.12:6-7 verklaarde dat tijdens het eerste Pascha, het volk een smetteloos lam moest doden en het bloed op de deurposten moest smeren. In Ex.12:13 zei God: "Elk huis met dat teken zal ik voorbijgaan." Dit stelt Gods verlossing van Israël van Zijn toorn voor. Elk jaar vieren de Joden wat God gedaan heeft op die eerste Pascha. Het was deze tijd van het jaar waar Jezus over sprak toen Hij de discipelen vertelde dat Hij ging sterven. Jezus was het smetteloos Lam die de zonden van de wereld wegnam eens en voor altijd.
- **Wat voor list bedachten de religieuze leiders om Jezus te kunnen doden?**
Matt.26:3-4 zegt: "En toen kwamen de opperpriesters en de oudsten bijeen in het paleis van de hogepriester Kajafas, en zij maakten plannen om Jezus met een list gevangen te nemen en te doden." Ze kwamen samen om de dood van Jezus te plannen. Ze wilden Jezus met een list iets laten zeggen dat strafbaar zou zijn met de dood. Maar ze dachten dat dit een opstand te weeg zou brengen, dus besloten ze om te wachten met hun list na het Pascha (Matt.26:5). Dat was echter niet Gods plan. Het Pascha was de gekozen tijd voor Jezus om te sterven.
- **Waarom waardeerde Jezus de handeling van de vrouw die Hem zalfde met olie?**
Ook al bedachten de priesters een list tegen Jezus en vermeerderde de dreiging tegen Zijn leven, toch toonde deze vrouw vriendelijkheid tegenover Jezus. Ze was zo overweldigd met dankbaarheid aan Jezus dat zij het riskeerde om zich aan Hem te verbinden.
- **Wie verraadde Jezus aan de Joodse leiders?**
Matt.26:14-16 zegt: "Toen ging een van de twaalf, Judas Iskariot, naar de opperpriesters. Wat wilt u mij geven, als ik Jezus aan u uitlever?" vroeg hij. Ze betaalden hem dertig zilverstukken. En van dat ogenblik af begon hij uit te zien naar een gunstige gelegenheid om Jezus uit te leveren." Judas Iskariot was degene die Jezus zou overleveren aan de religieuze leiders van Israël.
- **Waarom verraadde Judas Jezus?**
Judas wilde geld voor het verraden van Jezus. Hij vroeg hun hoe veel ze wilden betalen wanneer hij Jezus naar hen bracht. Ze zeiden dat ze hem 30 zilverstukken zouden geven. Dat was hoeveel een slaaf kostte in het Oude Testament (Ex.21:32).
- **Hoe verraadde Judas Jezus?**
Toen Judas Jezus verraadde aan de religieuze leiders, gaf hij Jezus een kus. De kus was een teken van liefde en genegenheid. Maar Judas hield niet van Jezus. Zijn leven was een leugen. Jezus wist dat al deze dingen gingen gebeuren, want God had dit alles gepland.
- **Waarom ging Jezus bidden?**
Om Gods hulp te zoeken in het volbrengen van de taak die voor Hem lag. Het was heel, heel moeilijk voor de Godmens om de straf van onze zonden te dragen. Wij kunnen de pijn aan het kruis of de pijn van het wegnemen van de zonden niet minimaliseren (verkleinen).
- **Waarom wilde Jezus dat de discipelen met Hem gingen bidden?**
Hij wilde extra gebedshulp zodat Hij de gevreesde taak aankon.

- **Deden de discipelen wat Jezus vroeg?**

Nee. Ze waren bevangen door vermoeidheid. Ze hielden niet zoveel van Jezus dat ze een manier bedachten om te waken en voor hem te bidden. Drie keer achtereen vielen ze in slaap. Uiteindelijk kwam Judas om Jezus te verraden. Toen wilden ze vechten met de wachters en wilden Jezus niet naar het kruis laten gaan. Ze wilden vechten voor het heersen van Jezus, maar ze wilden Hem niet steunen in Zijn dood. Ze renden weg toen ze realiseerden dat een grote militaire macht Hem wegvoerde.

SAMENVATTING

God had voor Jezus gepland om te sterven tijdens het Pascha als een symbool dat Hij het smetteloos Lam was, komende om de mensen te verlossen. Ook al dachten de religieuze leiders dat het geen goede tijd was om dit te doen, toch zorgde God ervoor dat alle gebeurtenissen zo plaatsvonden als gepland. Jezus had een vastgestelde tijd om aan het kruis te sterven voor de zonden van de mensen. Noch Judas, noch de religieuze leiders mochten Jezus. Dus ging Judas naar de leiders en vroeg hoeveel ze wilden geven als hij Jezus aan hen zou verraden. Ze zouden hem 30 zilverstukken geven, waar hij mee akkoord ging. Vanaf dat moment keek hij voor een gelegenheid om Jezus te kunnen verraden.

Vele mensen zeggen dat ze geloven in Jezus Christus, maar leven hun geloof niet uit. Ze gaan op zondag naar de kerk, maar hebben geen vruchten. Hoe is dat bij jou? Ben jij een ware volgeling van Jezus? Heb jij je vertrouwen al gesteld in Jezus als je Verlosser? Wat kenmerkt jouw geloof? Ben je zoals Maria, die haar meest waardevolle bezit gaf; of zoals de Farizeeën en religieuze leiders, die Jezus helemaal afwezen; of misschien zoals Judas, die zei dat Hij van Jezus hield en zijn vriend was, maar Hem uiteindelijk verraadde? Bedenk twee of drie manieren waarop je gehoorzaamheid aan Jezus toont.

CRÈCHELES

Judas liep alleen in het donker. Hij was boos op de Here Jezus. Want hij had gedacht dat de Here Jezus koning zou worden. En nu had de Here Jezus gezegd dat Hij sterven zou! Waarom wilde de Here Jezus geen koning worden? Het kon immers best? Bijna alle mensen vonden het goed! Wat zou dat heerlijk zijn als de Here Jezus koning geworden was.

Judas had er zo op gerekend! Daarom juist was hij zo graag een discipel van de Here Jezus geweest! Want als de Here Jezus koning geworden was, zou Judas een van Zijn voornaamste knechten geworden zijn. Dan had hij mooie kleren gekregen en een groot huis om in te wonen. O, wat had Judas dan veel gekregen! Dan was hij rijk geworden. Maar nu kreeg hij niets, helemaal niets! En daarom wilde Judas niet langer een discipel van de Here Jezus zijn. Als hij toch niets kreeg...

Judas dacht: "Ik wil de Here Jezus kwaad doen! Ik ben boos op Hem. Ik zal naar Jeruzalem gaan. Daar wonen de vijanden van de Here Jezus die Hem gevangen willen nemen. Ik zal ze helpen om Jezus te vangen. Van Hem krijg ik toch niets. Misschien krijg ik van die vijanden dan nog wat. Net goed voor de Here Jezus! Had Hij mijn zin maar moeten doen! Had Hij mij maar rijk moeten maken..."

Zo ging hij de Here Jezus verraden! De Here Jezus was altijd zo goed voor hem geweest. En nu deed hij zo slecht!

Judas kwam bij die vijanden van de Here Jezus. Dat waren de priesters en Farizeeën. Hij zei: "Wat krijg ik van jullie als ik jullie help om de Here Jezus te vangen?" Toen beloofden ze Judas geld. Dertig zilveren muntstukken beloofden ze hem. Dat geld rinkelde zo mooi! Het glansde zo! Judas hield veel van geld! Hij wilde de dertig zilveren muntstukken wel graag verdienen.

"Ik zal jullie wel roepen als je Hem gemakkelijk kunt vangen" zei hij. "Ik zal bij de Here Jezus blijven en net doen of ik nog zijn vriend ben." Die valse Judas! Hij sloop weer weg in het donker.

Judas kwam weer bij de Here Jezus en hij deed vriendelijk, maar hij meende er niets van. Hij had de Here Jezus verraden! En hij dacht er niet aan dat de Here Jezus alles wist!

MEMORIEVERS

Matt.28:6 Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had. Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen.

Weten de kinderen nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers les 1)? Geef elk kind een verknipt vers. Dit kan per woord of per gedeelten van het vers. Laat hen proberen het vers in de juiste volgorde te leggen. Geef hier een paar minuten voor en laat de kinderen dan hun vers voorlezen. Geef aan of het correct is of niet, zo niet laat de kinderen het nog eens proberen.

Gebruik voor jongere kinderen het flanelbord of een afbeelding van het lege graf met de engel en de vrouwen om het vers visueel te maken.

IJSBREKERTJES

Wat is een list?

Wees er zeker van dat de kinderen begrijpen wat een list of complot is en hoeveel werk erin gestoken werd om een list uit te denken om Jezus te doden. Een list of complot is een plan dat iemand bedenkt en dan een lijst maakt (in zijn gedachten of op papier) van wat te doen. Maken jouw ouders wel eens plannen? (Bijvoorbeeld: "Jan, sta op en maak je gereed voor de kerk. We eten eerst en gaan dan in de auto.") Maak jij plannen? (Bijvoorbeeld: "ik ga eerst wat lezen en later buiten spelen.") Maak jij wel eens plannen om verkeerde dingen te doen? Vandaag leren we over de Joodse leiders die een list bedachten om Jezus te doden. Maar wat zij kwaad bedoelden, had God van het begin van de tijd gepland om te betalen voor onze zonden.

Vrienden?

Vraag de kinderen wat een vriend is. Vraag welke dingen ze graag met hun vrienden doen. Wat doet een goede vriend? Zou een goede vriend liegen over zijn vrienden? Laat een goede vriend een andere vriend in moeilijkheden komen? Vraag wat voor vriend zij willen zijn. Heeft God ook vrienden? Wie zijn dit? (Bijvoorbeeld: Abraham, Isaak, Jakob en Jozef). Heeft God ook vijanden? Wie? (Bijvoorbeeld: Kaïn, de mensen uit Sodom en Farao). Bespreek de redenen waarom sommigen vrienden van God waren en sommigen vijanden. Vandaag leren we over de vrienden van Jezus die Hem in moeilijkheden brachten.

Schuldig geld

Neem een zak met 30 muntstukken mee (echt of speelgeld) en laat de kinderen aan de zak schudden. Vraag hoe mensen hun geld kunnen besteden. Wat zouden zij kopen wanneer ze 30 muntstukken hadden? Vraag hoe ze erover denken als iemand geld zou gebruiken om anderen pijn te doen. Zou iemand geld moeten betalen om iemand pijn te doen? Dat zou een verschrikkelijke manier zijn om je geld te gebruiken. In de les van vandaag leren we over iemand die geld nam om Jezus pijn te doen.

KNUTSELWERKJES

Verraderlijk Masker

Bij dit werkje gaat het niet om het uiterlijk, maar om de boodschap binnenin. Geef elk kind een papieren bord en laat hen hier zelf een masker uit maken. Geef hun garen, stiften, papier, etc. om hun masker te versieren. Laat hen er een lachend gezicht van maken. Wanneer ze klaar zijn geef je elk kind een papier met de woorden: "Ben jij werkelijk een vriend van Jezus" en laat hen dit aan de achterzijde van hun masker plakken.

Lees de tekst voor en herinner de kinderen aan Judas, die deed alsof hij een vriend van Jezus was, maar eigenlijk zijn vijand was. Ben jij werkelijk een vriend van Jezus? Aan de buitenkant leek het dat Judas een vriend van Jezus was. Hij bracht tijd door met Jezus, noemde Hem Meester en kuste Hem op de wang. Maar in zijn hart was Judas liefdeloos en verbitterd. Judas handelde niet als een vriend; hij verraadde Jezus. Doe jij alsof je een vriend van Jezus bent? Kom je naar de kerk om je ouders blij te maken, maar aanbid je Hem niet? Heb jij een lach op je gezicht, maar ben je eigenlijk aan het mopperen en ben je verbitterd in je hart? Je kunt werkelijk een vriend van Jezus zijn en je liefde laten zien door God te gehoorzamen. Dat houdt in dat je God aanbidt met vreugde in je hart, je ouders gehoorzaamt en vriendelijk bent voor andere mensen.

Smetteloos Lam

Teken van elk kind een hand op een vel papier. Laat hen de duim goed aan de kant houden. Plak op de palm watten en teken een gezicht op de duim. Jezus was het smetteloos Lam dat voor onze zonden stierf. Plak of schrijf eventueel Joh.1:29: "Daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!" achterop.

KNUTSELACTIVITEITJES

Verbind de woorden

Schrijf de volgende woorden in twee rijen naast elkaar op het bord. Zorg dat de woorden door elkaar staan. Judas – zilverstukken; religieuze leiders – list; vrouw – olie; brood – beker; Petrus – kraaiende haan; Jezus bidt – discipelen slapen; zwaard – oor afslaan; Jezus verraden – door een kus; Kajafas – hogepriester. Laat de kinderen om de beurt naar het bord komen en een woord verbinden met het woord dat erbij hoort. Je kunt eventueel de lijst zelf nog uitbreiden met woorden uit Matteüs 26. Variatie: maak gebruik van afbeeldingen (op het flanelbord) die de kinderen bij elkaar moeten zoeken.

Telspelletje

Laat de kinderen in een cirkel zitten. Laat de kinderen ieder een beurt nemen om te gaan tellen: 1, 2, 3, 4.... Wanneer nummer 7 bereikt wordt, moet dat kind zeggen: "Ben ik een vriend van Jezus?" in plaats van zeven. Wanneer het kind faalt om dit te zeggen, is het af. Het spel gaat door totdat er een kind overblijft. Dat is de winnaar. De volgende ronde kun je een ander zinnetje gebruiken dat met de les te maken heeft.

JUDAS VERRAADT JEZUS (HANDREIKING KINDEREN)

MATTEÛS 26:1-5; 14-16

MEMORIEVERS

*Matt.28:6 Hij is hier niet, want hij is door God opgewekt zoals hij gezegd had.
Kom maar kijken naar de plaats waar hij heeft gelegen.*



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- In Matt.26:2 voorspelde Jezus dat hij zou worden:

- Wie wilden Jezus doden?

- DE HOGEPRIESTERS DE SCHRIFTGELEERDEN
 DE OUDSTEN ALLEN DIE VERMELD WORDEN

- De naam van de hogepriester was _____.

- PILATUS JUDAS KAJAFAS

- De naam van de discipel die Jezus verraden heeft was _____.

- JACOBUS JUDAS JOHANNES

- Hoe veel zilverstukken kreeg Judas voor het verraden van Jezus?

- 20 30 40

- Wie plande uiteindelijk de tijd wanneer Jezus gekruisigd zou worden?

- GOD JUDAS DE RELIGIEUZE LEIDERS

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



