

HEMELVAART LES 3 → JESUS BEREIDT ZIJN WEDERKOMST VOOR

HANDELINGEN 1:9-11

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen begrijpen dat we mogen uitzien naar Jezus wederkomst.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- De eerste houding van de discipelen te verklaren.
- Enkele oogverslagen die aangeven dat Jezus nu bij de Vader is op te sommen.
- De zachtmoedige vermaning van de twee engelen te verhelderen.
- Uit te leggen welke rol Jezus nu bij de Vader vervult.
- In te zien dat Jezus' werk nog steeds verder gezet wordt door de gelovigen.



MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

TOEPASSINGEN

- Twijfel niet aan Jezus' woorden.
- Verspil je leven niet maar wees voorbereid op Jezus' komst.
- Vertrouw evenveel op Jezus' verlossend offer als op Zijn hulp in het verkondigen van het Evangelie.
- Zie ernaar uit om een eeuwigheid in het 'huis van God' te mogen verblijven.

ACHTERGROND

Nadat Jezus gedurende veertig dagen was verschenen aan Zijn discipelen, hun nog Zijn laatste onderwijs gaf over de dingen 'die het Koninkrijk van God betreffen' en duidelijk had gemaakt met welke opdracht en door Wiens kracht ze de wereld in moesten trekken, was de tijd aangebroken voor Zijn vertrek. Een vertrek dat al lang op voorhand stond gepland en waar Hij Zijn hele bediening hier op aarde had gericht (cf. Luk.9:51). Al die tijd had Hij de Vader 'verheerlijkt op de aarde' en 'het werk volbracht' dat Hij Hem gegeven had om te doen (Joh.17:4). Nu was het uur gekomen 'dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden' (Joh.12:23) zodat de Heilige Geest Zijn werk kon gaan doen in de harten van de gelovigen (cf. Joh.7:39).

Opgestegen naar de Hemel (Hand.1:9)

Er zijn tal van Bijbelverzen die aangeven dat Jezus Christus na Zijn opstanding terug naar de Vader in de hemel is gegaan. Hiermee wordt niet bedoeld dat Jezus naar een bepaalde geestelijke toestand van rust was gekeerd of dat deze terugkeer een bepaalde metaforische toestand omschrijft. Jezus is bij Zijn hemelvaart naar een bepaalde wezenlijke plaats gegaan. Een plaats die Hijzelf omschrijft als 'het huis van Mijn Vader' (Joh. 14:2). Hoewel Jezus Zijn vertrek op voorhand al duidelijk had gemaakt aan Zijn discipelen (Joh.7:33-34; 8:21; 14:1-3, 28-29; 16:5,7), kwam Zijn vertrek toch als een mokerslag aan. De discipelen staarden 'hun ogen naar de hemel gericht' (Hand. 1:10). Terwijl ze daar naar de hemel stonden te staren kwamen er twee engelen als 'mannen in witte kleding' bij hen staan om hun zachtmoedig terug te wijzen op woorden van Jezus. De engelen zeiden: 'Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?' (1:11). Dit omhoog kijken was meer dan enkel maar in verbazing kijken naar het wonder dat voor hun ogen plaats vond. Het woord dat vertaald werd als 'omhoog kijken' verwijst eerder naar een langdurig staren, een intensief nagaan. Het was alsof de discipelen iemand hadden verloren, alsof Jezus nu voorgoed vertrokken was en hun laatste herinnering aan Hem op hun netvlies gebrand hadden staan. Een moment dat ze niet meer wilde missen. Om hun verder voor te bereiden op hun opdracht en de komst van Heilige Geest te verwachten herinnerden de engelen de discipelen eraan dat 'deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel' op dezelfde wijze terug zou komen als ze 'Hem naar de hemel' hebben zien gaan (Hand.1:11).

Dat Jezus bij Zijn hemelvaart werkelijk naar de hemel is gegaan en daar ook is aangekomen wordt in het Nieuwe Testament bevestigd door enkele getuigenissen die naderhand plaatvonden. Toen Stefanus op het punt stond om als martelaar te sterven omwille van zijn geloof in Jezus Christus en de geleerden niet in staat waren om 'de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan' (Hand. 6:10), hield hij 'zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechter hand van God' (7:55). Hij zei zelfs: 'Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechter hand van God' (7:56). Dit maakte zijn vijanden nog meer furieus waardoor ze hem verder beschuldigden van godslastering en hem stenigden. Een gruwelijk iets dat onder het toezien oog van Saulus van Tarsus plaatsvond.

Diezelfde Saulus, werd op zijn weg naar Damascus om daar de Christenen te gaan vervolgen geconfronteerd met dezelfde Jezus waarvan Stefanus eerder getuigde. Terwijl hij op weg was 'omscheen hem een licht vanuit de hemel' en 'hoorde hij een stem die tegen hem zei: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En hij zei: Wie bent U, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, Die u vervolgt' (9:3-5). Later getuigde Saulus, toen Paulus genoemd, zijn ervaring aan de religieuze leiders (Hand.22) en aan de stadhouders Felix, Agrippa en Festus (Hand.24-25). Later vermeldde hij het ook nog in zijn schrijven (1Kor.15:8).

Nu aan de rechterhand van de Vader (Hand.1:10-11a)

Stefanus zag Jezus aan de rechter hand van God, de plaats waar Jezus ook had gezegd dat Hij zou zitten (Mark.14:62). Dit was op zijn minst al een bevestiging van de echtheid van Jezus en dat Hij dus ook de waarheid sprak. Voor Kajafas had Jezus al duidelijk aangegeven dat Hij Degene was die aan de rechter hand van de Vader zou gaan zitten en dat Hij Degene was die de profetie van Daniël over de komst van de Messias op de wolken zou vervullen (Mat.26:64; cf. Dand.7:13). Die uitspraak leidde ertoe dat de hogepriester ontstak

in zijn woede, zijn kleren scheurde en Jezus ter dood veroordeelde (Mat.26:65-68). Maar de verheerlijking van Jezus aan de rechter hand van de Vader geeft aan dat de boosaardige religieuzen het helemaal bij het foute eind hadden en Jezus volledig de waarheid sprak.

Jezus zit nu aan de rechter hand van God, maar niet om zich eindeloos te vervelen. Zijn bediening gaat nu verder in een andere vorm. Eerst kwam Hij naar de aarde om Zich kenbaar te maken als Gods Zoon en uiteindelijk 'tot zonde gemaakt' te worden 'opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem (2Kor.5:21). Hij had Gods Naam 'geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven' had (Joh.17:6). Net voor zijn grote lijdensweg naar het kruis begon, gaf Hij Zijn discipelen mee dat zij Zijn werk zouden verder zetten wanneer Hij er niet meer zou zijn. Zij zouden de werken die Hij deed ook gaan doen zelfs nog grotere werken dan Hem (Joh.14:12). Niet dat de discipelen meer macht dan Jezus hadden gekregen of grootsere wonderen zouden verrichten. Hun werkgebied zou vele malen verder reiken dan dat van Jezus. Hun evangelieverkondiging zou zich gaan verspreiden over de hele wereld. Het aantal gelovigen in Christus zou ook veel meer gaan toenemen dan een honderdtal zoals in Jezus' tijd hier op aarde geteld werden (Hand.1:15; 1Kor.15:6). De kracht om dit grootser werk te kunnen verrichten zou enkel kunnen worden gegeven wanneer Jezus heenging naar Zijn Vader. Enkel dan kon Hij de Heilige Geest sturen (Joh.7:39; cf. 14:16-17, 26; 15:26; 16:13; Hand.1:5) om in de harten van de gelovigen te gaan wonen (Rom.8:9-11) en hun te bekrachtigen in hun bediening (Hand.1:8; 1Kor.12:4-11; cf.Ef.3:20).

Waar Jezus eerst als de Lijdende Dienstknecht functioneerde voor Zijn uitverkorenen, leeft Hij nu als hun Advocaat. Opdat 'als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige' (1Joh. 2:1). Jezus heeft nu een blijvend Priesterschap waardoor 'Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten' (Heb. 7:25). 'Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.' (Heb. 4:14-16). Alle gelovigen kunnen nu terug vrijmoedig tot God naderen en eender wat delen op eender welk tijdstip en Hij luistert naar hun. De relatie die ooit verbroken was door de zonde is nu terug voor eeuwig hersteld dankzij onze Hogepriester Jezus die voorturend voor ons pleit.

Hierdoor hoeven wij ons nooit reddeloos als wezen achtergelaten voelen want doordat onze relatie met God hersteld is in Christus, Zijn wij ook opgenomen in Zijn huisgezin en is ons een eeuwige toekomst verzekerd 'in het huis van Mijn Vader'. Een huis waar voor iedere gelovige door Jezus een plaats wordt voorbereid (Joh.14:1).

Binnenkort weer terug op aarde (Hand.1:11b)

Jezus leerde Zijn discipelen verder 'En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben' (Joh. 14:3). Jezus beloofde om terug te keren zodat Zijn discipelen bij Hem zouden zijn in de Hemel. Na Jezus' vertrek naar de hemel zeiden de twee engelen tegen de discipelen: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan' (Hand.1:11). Hierbij zal de belofte in Zacharias 14:4 worden vervuld dat de Messias zal terugkeren op de Olijfberg. De engelen benadrukten dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkomen als dat Hij was heengegaan. Hij zal dus terugkeren in Zijn verheerlijkt lichaam, omgeven door wolken (cf.Dan.7:13; Mat.24:30; 26:64; Op.1:7; 14:14), net zoals bij Zijn hemelvaart.

Niemand weet wanneer Hij zal terug komen, maar eenieder zou Hem tijdens zijn leven moeten verwachten (cf.Rom.13:12-14; 2Pet.3:14-18). Het feit dat Jezus zal terugkeren vormt alvast een erg goede beweegreden om Hem te dienen. In Openbaring 22:12 zegt Jezus zelf: 'Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.' Jezus waarschuwde daarom ook: 'Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien'

(Op. 16:15; cf.1Joh.2:28). De opdracht om het werk dat Jezus begon verder te zetten, de plicht om het Evangelie te verkondigen in de wereld, is intimiderend en ontmoedigend. Maar de Here Jezus heeft ons van bij het begin al in Zijn barmhartigheid voorzien van de nodige geestelijke middelen om de taak te volbrengen. Het is aan iedere gelovige om deze middelen aan te nemen en in te zetten.

MOEILIJKE WOORDEN

Furieus	Woedend.
Intimideren	Bang maken.
Metafoor	Beeldspraak die berust op vergelijking.
Mokerslag	Gebeurtenis die iemand hard treft.
Wezenlijk	Werkelijk bestaand.

INLEIDING

Heb jij wel eens naar de lucht gestaard? Misschien heb je naar de mooie wolken gekeken of vloog er een mooie vogel in de lucht. Vandaag zien we in het verhaal ook mensen die naar de lucht staren. Ze blijven maar kijken! Maar ze worden gestoord. Misschien ben jij ook wel gestoord in je staren naar de lucht door je moeder die je herinnert aan de opdracht die je nog moest doen voor school. Deze mensen werden ook herinnert aan een opdracht die voor hun lag. Laten we gauw eens luisteren naar dat verhaal.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Hand.1:9-11

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Wat had Jezus tegen de apostelen gezegd?**

Hoewel Jezus niet de tijd van Zijn aards heersen onthulde, benadrukte Hij wel wat de discipelen moesten doen terwijl Hij weg was. Eens ze de kracht van de Heilige Geest ontvangen hadden, moesten ze op de hele wereld getuige van Christus zijn. Door het vertrouwen op de Heilige Geest, moesten de discipelen zichzelf toewijden om anderen over Jezus' dood en opstanding te vertellen.

- **Wat gebeurde er nadat Jezus de laatste instructies aan de apostelen had gegeven?**

Nadat Jezus al deze dingen verteld had, zagen de apostelen Hem naar de hemel gaan. Lukas vermeldt dat toen Jezus ten hemel opgevaren was, er een wolk Hem plots omringde, zodat de discipelen Hem niet langer konden zien. De enige reactie van de discipelen was er een van verbazing; alles wat ze konden doen was het staren naar de hemel.

- **Wie onderbreekt de apostelen in het staren naar de hemel?**

Terwijl de apostelen naar de hemel staren, waar Jezus naar de hemel gegaan was, kwamen er twee engelen om hun staren te verstoren.

- **Wat voor vraag stelden de engelen?**

Deze engelen vroegen de mannen waarom ze naar de hemel staarden en beloofden daarna dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkeren zoals Hij gegaan was.

- **Zouden de apostelen getroost zijn door de woorden van de engelen?**

Ja, de apostelen zouden getroost zijn met de belofte dat Jezus zou terugkeren, ondertussen waren ze gehoorzaam aan Jezus' opdracht om het evangelie aan de hele wereld te verkondigen.

- **Hoe weten we dat de apostelen een opdracht hadden?**

We weten dat de apostelen een opdracht hadden door de vraag die de engelen stelden, "Waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel?" In plaats van te staren, moesten de apostelen de opdracht uitvoeren die de Heer hun had meegegeven voordat Hij naar de hemel ging.

SAMENVATTING

Jezus leerde Zijn discipelen verder 'En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben' (Joh. 14:3). Jezus beloofde om terug te keren zodat Zijn discipelen bij Hem zouden zijn in de Hemel. Na Jezus' vertrek naar de hemel zeiden de twee engelen tegen de discipelen: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terug komen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan'. De engelen benadrukten dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkomen als dat Hij was heengegaan.

Niemand weet wanneer Hij zal terug komen, maar eenieder zou Hem tijdens zijn leven moeten verwachten. Het feit dat Jezus zal terugkeren vormt alvast een erg goede beweegreden om Hem te dienen. De opdracht om het werk dat Jezus begon verder te zetten, de plicht om het Evangelie te verkondigen in de wereld, is

intimiderend en ontmoedigend. Maar de Heere Jezus heeft ons van bij het begin al in Zijn barmhartigheid voorzien van de nodige geestelijke middelen om de taak te volbrengen. Het is aan iedere gelovige om deze middelen aan te nemen en in te zetten.

CRÈCHELES

“Ik ben klaar. Ik heb alles gedaan wat de Here God wilde”, zei Jezus tegen Zijn discipelen.

“Nu moeten jullie iedereen over Mij gaan vertellen. Laat heel veel mensen vrienden van Mij worden.

Vertel ze maar wat Ik jullie heb verteld: dat de Here God hen wil redden van hun zonden en ook bewaren.”

“Jullie moeten in Jeruzalem blijven wachten tot de Here God Zijn Heilige Geest stuurt.

Dan moeten jullie de wereld ingaan en overal vertellen over Mij.”

Het was bijna tijd voor Jezus om naar huis te gaan – naar God, Zijn Vader.

“Wordt U nu gauw Koning?” vroegen zijn discipelen.

“Wanneer komt U weer terug?”

“Dat weet alleen God”, zei Jezus.

Ze waren allemaal bij elkaar op de Olijfberg, dicht bij Jeruzalem.

Een wolk kwam boven de berg terwijl ze samen praatten.

Waar was Jezus? Ze konden Hem niet meer zien.

Maar er stonden twee mannen – twee engelen in stralende kleren.

“Waarom kijken jullie omhoog naar die wolk?” zeiden ze. “Jezus is naar huis gegaan naar God, Zijn Vader. Hij komt terug – op een dag – maar nu nog niet.”

De discipelen begrepen het niet.

“Maar Hij heeft gezegd tegen ons: ‘Ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van de wereld.’

En nu is Hij weg?!

Waar is Hij dan?

We zullen maar rustig afwachten.

God zal alles duidelijk maken.

MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Thema's Hemelvaart les 1).

Zes korte coupletten: God werd mens. Stierf voor onze zonden. Overwon de dood. Werd geëerd door engelen. Gevreesd door demonen. Opgevaren naar de hemel.

Lees en herhaal dit vers. Geef eventueel de zes korte coupletten, als korte samenvatting van het leven van Jezus. Gebruik eventueel handgebaren.

IJSBREKERTJES

De belofte van de Heilige Geest

Als een persoon iets beloofd te doen, maakt hij of zij een gelofte om iets specifiek te doen, voort te brengen of te voorzien. Welnu, in de les van vandaag is de uitstorting van de Heilige Geest deel van een heel oude belofte. God had in het Oude Testament beloofd dat Hij Zijn volk zou voorzien met de Heilige Geest (Ez.36:26-27; 37:14; 39:29; Joël 2:28-29). Deze Geest zou een nieuw tijdperk in het leven van Gods volk brengen, hen de kracht geven om gehoorzaam te leven en in toewijding tot de Heer te leven. Gods Zoon, Jezus, beloofde zelfs dat de Heilige Geest gegeven zou worden. In het boek Johannes beloofde Hij Zijn discipelen dat de Heilige Geest na Zijn hemelvaart op hen zou komen.

Tijdlijn

Om de kinderen te helpen, om de gebeurtenissen die leiden naar de Pinksterdag, te herinneren, kun je een tijdlijn maken waarop verschillende gebeurtenissen staan die plaats hadden voor de uitstorting van de Heilige Geest (i.e., God beloofde de Heilige Geest in het Oude Testament, Jezus beloofde later Zijn discipelen de Heilige Geest, Jezus wordt gearresteerd, Jezus wordt gekruisigd, opgestaan, besteed 40 dagen met Zijn discipelen en de hemelvaart). Gebruik de tijdlijn voor de les als visueel hulpmiddel, zodat de kinderen er aan herinnerd worden dat de Heilige Geest komt.

Staren

Laat de kinderen naar het plafond in het lokaal staren. Worden ze al moe? Wat zien ze nu precies? Vandaag gaan we het hebben over mannen die ook naar boven stonden. Laten we eens luisteren wie dit waren en waarom ze dit deden.

KNUTSELWERKJES

Het grote plaatje

Geef elk kind een vel papier en laat hen dit in drieën vouwen en daarna weer openen. Jezus moest eerst lijden en sterven, daarna naar de hemel gaan zodat de Geest kon komen. Leg aan de kinderen uit waarom dit moest. Geef elk kind een kopie van het blad "Het grote plaatje." Laat hen de plaatjes inkleuren en uitknippen. Laat hen daarna de plaatjes in de juiste volgorde opplakken op een ander blad. Er kunnen wattenbolletjes bij het derde plaatje geplakt worden voor een 3D effect van de wolken.

Jezus' hemelvaart

Geef elk kind een kopie van het blad "Jezus' hemelvaart." Laat hen de afbeelding inkleuren. Daarna mogen de kinderen op de bovenste helft wattenbollen plakken. Plak of schrijf het vers uit Hand.1:9b op het blad, "en een wolk onttrok Hem aan hun ogen."

KNUTSELACTIVITEITJES

Vertrek

Neem een koffer mee en spullen die je hier in kunt doen. Te denken valt aan kleding, zaklamp, boterhamdoos, etc. Vertel aan de kinderen dat je op reis gaat. Wat moet je dan doen voordat je op reis gaat. Leg uit dat je voorbereidingen moet treffen. Heb je een koffer? Een landkaart? Waar wil je heen? Wat heb je nodig? Vraag de kinderen om je te helpen je koffer te pakken. Vandaag leren we ook over iemand die voorbereiding ging treffen om te vertrekken. Jezus had geen koffer nodig, maar bereidde de apostelen voor op hetgeen ging komen.

Sketch

Speel het verhaal uit Hand.1:9-11 na. Laat een aantal kinderen apostel zijn en enige de twee engelen. Laat hun luisteren naar de woorden van Jezus, naar de hemel staren en de engelen de vraag stellen waarom ze naar omhoog kijken. Voorzie eventueel in kleding.

HET GROTE PLAATJE



JEZUS' HEMELVAART



JEZUS BEREIDT ZIJN WEDERKOMST VOOR (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 1:9-11

MEMORIEVERS

1Timotheüs 3:16

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wat gebeurde er met Jezus? _____
- Terwijl de apostelen keken, wat ontrok Hem aan hun ogen? _____
- Wie stonden er plotseling bij hen? _____
- Omcirkel het juiste antwoord. “Galilese mannen, waarom staat u omlaag/omhoog te kijken naar de hemel/grond?”
- Omcirkel het juiste antwoord. “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de aarde/hemel, zal op andere/dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
- Verwacht jij Jezus terug? _____

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



