

## PINKSTEREN LES 1 → DE HEILIGE GEEST STORT UIT

HANDELINGEN 2:1-11

### KERN VAN DE LES

Kinderen zullen begrijpen dat de komst van de Geest getuigde van een nieuw tijdperk in Gods verlossingsplan.



### DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Na te vertellen waarom het Pinksterfeest het ideale moment was voor de komst van de Heilige Geest.
- Te beschrijven hoe de Heilige Geest Zijn komst kenbaar maakte.
- Het verschil te schetsen tussen de doop met de Geest en het vervuld worden met de Geest.
- De nood aan de gave van het spreken in andere talen bij de komst van de Geest te verwoorden.

### MEMORIEVERS

*Johannes 16:8*

*En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.*

### TOEPASSINGEN

- Heb berouw en inkeer van je zonden en vertrouw je levensloop toe aan Jezus Christus als jouw Heer en Verlosser.
- Leef een leven dat vervuld is van de Heilige Geest en waarin Jezus centraal staat.
- Dank God om Zijn genade en goedheid in het geven van verlossing aan alle volken.
- Verwonder je over Gods lankmoedigheid in het bouwen van Zijn gemeente, na al 2000 jaar lang.

## ACHTERGROND

Na Jezus' hemelvaart kenden de discipelen een klein moment van stilstand toen ze 'hun ogen naar de hemel gericht hielden' (Hand.1:10). Maar nadat ze door twee engelen werden gerustgesteld in het feit dat Jezus op dezelfde wijze zou terugkeren als dat Hij was heengegaan, getuigen ze van hun vertrouwen in de woorden van Jezus. Ze keerden onmiddellijk 'terug naar Jeruzalem, van de berg die Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt' (vs.12). Jezus had hun bevolen om niet uit Jeruzalem weg te gaan, 'maar de belofte van de Vader' te verwachten (vs.4). Hierin gehoorzaamden ze Jezus dan ook en wandelden van de Olijfberg naar Jeruzalem. De afstand was 'een sabbatsreis' wat iets minder dan een kilometer moet zijn geweest (cf.Ex.16:29; Num.35:5). In Jeruzalem aangekomen gingen ze naar 'de bovenzaal' - een grote vergaderzaal - en verbleven daar allen 'eensgezind volharden in het bidden en smeken' (Hand.1:14). Dit bidden en smeken was hun niet rechtstreeks opgelegd door de Here Jezus. Maar de voorbije dagen waren waarschijnlijk zo indrukwekkend geweest en het besef dat ze waren opgenomen in Gods plan zo overweldigend dat ze vanzelf in gebed en smeekbede tot God keerden.

Doorheen hun gebed kwam ook het besef dat er door het afvallen van Judas één apostel te weinig was. Terecht gaf Petrus dan ook aan dat die lege plaats moest worden opgevuld door een van de mannen die met hun omgegaan was gedurende heel de tijd dat de Heere Jezus onder hun in- en uitging, 'te beginnen met de doop van Johannes tot op de dag waarop Hij van ons opgenomen werd' (vs.21). Hij zou dan met de elf anderen getuige worden van Zijn opstanding. Twee mannen kwamen hier volgens de andere discipelen voor in aanmerking, Jozef en Matthias. Niet vertrouwend op hun eigen inzichten deden de discipelen daarna een beroep op Gods alwetendheid en soevereiniteit. Allereerst baden ze tot de Heere: 'Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt om deel te krijgen aan deze bediening' (2:24). Daarna wierpen ze hun loten 'en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd' (vs.26).

### **De dag van het Pinksterfeest** (Handelingen 2:1)

Pinksterfeest is de vertaling van het Griekse woord *pentecoste* wat 'vijftigste' betekent. De dag van het Pinksterfeest was één van de drie grote feesten van de Joden (de andere twee zijn het Pascha en Loofhuttenfeest) waarbij alle mannen op de vijftigste dag na het Pascha voor God moesten verschijnen. Daarom wordt het in het Oude Testament ook wel het Wekenfeest genoemd omdat het 7 weken na het Pascha plaatsvond (cf. Lev.23:15; Deut.16:9). Het was een feest dat begon met een graanoffer waarbij werd gedankt om de oogsttijd en het begon de dag na het Pascha. Na 7 volle weken, dus op de vijftigste dag, moest er dan opnieuw een graanoffer voor God worden aangeboden (vs.15). Het Wekenfeest noemde daarom ook 'de dag van de eerstelingen' (Num.28:26). Omdat tijdens dat feest de eerste vruchten van de tarweoogst geofferd werden voor God (Ex.34:22a). Tijdens het Wekenfeest verbleven er in grote aantallen Joden uit alle uithoeken in Jeruzalem.

De feesten die beschreven staan in Leviticus 23 voorafschaduwden Gods grote verlossingsplan. Het eerste grote feest is het Pascha. Het doden van het paaslam beeldde de dood van Jezus Christus, het ultieme Paaslam, uit (1Kor.5:7). Het tweede feest was dat van de ongezuurde broden, dat de dag na het Pascha werd gevierd. Tijdens die dag werden de eerstelingen van de tarweoogst geofferd. Dit vond plaats op de dag na de sabbat, dus op zondag (Lev.23:15). Dit is een passend beeld van de Opgestane Christus die de Eersteling is geworden 'van hen die ontslapen zijn' (1Kor. 15:20). Vijftig dagen hierna werd het Wekenfeest of Pinksterfeest gehouden (Lev.23:15). Tijdens het Pinksterfeest werden opnieuw eerstelingen van de oogst geofferd (vs.20). Ook dit feest zou een bepaald facet van Gods verlossingsplan gaan afbeelden. Die dag zou een eerste groep mensen tot de kerk worden opgenomen en verzegeld worden met de Heilige Geest van de belofte (cf.2Kor.5:5; Ef.1:13-14). Zij zouden de eerstelingen vormen van een komende grote oogst gelovigen.

### **De Geest kondigt Zich aan** (Handelingen 2:2-3)

Terwijl de discipelen bijeen waren in de bovenzaal werden ze opgeschrikt door een geluid. Hoewel ze de komst van de Heilige Geest verwachtten, kwam Zijn komst bij hun toch als een verassing aan. Net zoals de gelovigen zullen ervaren bij Jezus' wederkomst. De 'tekenen van de tijd' zullen duidelijk kenbaar maken dat Zijn komst nabij is, maar Zijn eigenlijke komst zal totaal onverwachts aankomen, zoals een dief in de nacht (1Thess.5:2; cf.Mat.24:44). De discipelen in de bovenzaal hadden geen idee welke tekenen de komst van de Heilige Geest zouden vergezellen. 'En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten' (Hand. 2:2). Het was geen fysieke windvlaag die door de kamer blies, maar een geluid 'als van een' hevige wind. Gods bovennatuurlijke handelen gaat buiten het menselijk begrip, waardoor de schrijvers in de Bijbel ze enkel kunnen omschrijven aan de hand van dingen die ze wel kennen (cf. Ez.43:2; Op.1:15). Zo was ook hetgeen ze ervoeren bij de komst van de Geest.

Nadat de Geest Zijn komst had laten horen, liet Hij ze nu ook zien doorheen 'tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen' (Hand.2:3). Net zoals de komst van een Geest geen letterlijke windvlaag was, waren het ook geen echte vlammen die op de hoofden van de discipelen verdeelden maar tongen 'als van vuur'. In het Oude Testament werd de aanwezigheid geregeld weergegeven in de vorm van vlammen (Gen.15:17; Ex.3:2-6; cf.Mat.3:11).

### **De Geest vervult de harten** (Handelingen 2:4a)

Al degenen die in de bovenzaal aanwezig waren ontvingen de Heilige Geest. Dit was een uniform soeverein werk van God. Doorheen deze 'doop met de Heilige Geest' (cf.Mat.3:11), werden ze allen toegevoegd aan een geestelijk lichaam – het lichaam van Christus (cf. Gal.3:26-27; Ef.4:4-6). Sindsdien kent iedere gelovige deze doop met de Geest bij zijn bekering, een moment dat Gods Geest in het hart van de gelovige intrek neemt (cf. Hand.11:15-16; Rom.6:3; 1Kor.12:13; Kol.2:12). Maar louter de inwoning van Gods Geest bracht de discipelen nog niet in actie. Nadat ze gedoopt werden met de Geest werden ze 'vervuld met de Heilige Geest' (Hand.2:4). Deze 'doop met de Geest' en het 'vervuld worden met de Geest' worden soms wel eens verward met elkaar. Waar de doop met de Geest een éénmalig onomkeerbaar iets is, is het vervuld worden met de Geest iets dat voortdurend in stand moet worden gehouden. In de Bijbel vinden we geen enkele opdracht om ons te laten 'dopen met de Geest', vinden we wel verschillende keren terug dat aan de gelovigen de opdracht wordt gegeven voortdurend vervuld te zijn met de Geest (Ef.5:18). Gods Geest kan intrek hebben genomen in het hart van een persoon, maar voortdurend tegengewerkt worden door de nog steeds aanwezige zonde in datzelfde hart. Zij die willen vervuld worden met de Geest, moeten daarom eerst geledigd worden van henzelf. 'Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen' en dus 'de begeerte van het vlees niet volbrengen' (Gal. 5:25, 16). Het vervuld worden met de Geest houdt het belijden van zonden in, het aan de kant schuiven van eigen verlangens of zelfzuchtige motieven om de wil van de Heer te doen. Het vervuld met de Geest leven is het leven in een voortdurend besef van de aanwezigheid van de Here Jezus en het hebben van gedachten die doordringen zijn van Gods Woord. Het leven van de gelovigen zou de kenmerken moeten hebben die beschreven worden in Galaten 3:16-17: 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.'

### **De Geest verkondigt de grote werken Gods in andere talen** (Handelingen 2:4b-11)

Het eerste zichtbare effect dat de vervulling van de Geest bij allen in de bovenzaal was dat ze spraken 'over de grote werken van God' (Hand.2:11). Na het overweldigende geluid van de wind te hebben gebruikt om de aandacht van allen te trekken en een menigte bijeen te brengen, overtuigt de Heilige Geest nu deze menigte dat deze gelovigen in Jezus vol toewijding de ene ware God wilden verkondigen en aanbidden. Om het bovennatuurlijk werk van de Geest in hun harten te bewijzen liet de Geest hun deze woorden spreken in de talen van de toeschouwers. Het Pinksterfeest deed 'godvrezende mannen uit alle volken' naar Jeruzalem afzakken, zowel Joden als proselieten. Zeer waarschijnlijk waren velen van deze mannen zowel het Hebreeuws

als het Grieks of de taal van het gebied waarin ze verbleven machtig. Toen ze dan de eenvoudige 'Galileeërs' hoorden spreken in hun 'eigen talen', werden ze met stomheid geslagen. Hier was geen rationele verklaring voor dan dat het God zelf moest zijn die hun hiertoe in staat stelde.

Voor de ongelovige Joden moet dit schrikwekkend zijn overgekomen. In de wet stond immers geschreven: 'Door mensen die een andere taal spreken, en door andere lippen zal Ik spreken tot dit volk, en ook dan zullen zij niet naar Mij luisteren, zegt de Heere' ( 1Kor. 14:21; cf. Jes.28:11). Voor hen was het horen van de grote werken van God in andere talen een teken van oordeel dat aan hun werd kenbaar gemaakt. God die hun doorheen deze woorden wees op hun ongeloof (cf.1Kor.14:22). Anderzijds getuigde dit ook de start van het Nieuwe Verbond dat volledig werd bewerkstelligd door Jezus' leven en offer en nu door de heilige Geest tot uitvoering gebracht zou worden in het vormen van de gemeente. Deze gave van het spreken in andere talen werd daarom ook gegeven om te getuigen van de overgang van het Oude Verbond naar het Nieuwe Verbond. Een Nieuw verbond waarin Joden, Samaritanen en heidenen allen gelijk zijn en door het geloof gereinigd worden (Hand.15:8-9).

### **Conclusie**

De Heilige Geest kwam niet omdat de gelovigen erom baden, maar omdat de Pinksterdag was aangebroken, de dag die was voorbestemd om de 'geboortedag van de gemeente' te worden (cf.Lev.23:15-21). De Geest doopte de gelovigen tot één lichaam (1Kor.12:13), zodat ze een levende verbinding hadden met hun verhoogde Hoofd in de hemel. Ook vervulde de Heilige Geest de gelovigen en gaf hun de kracht om te getuigen in andere talen. Dit gaf de start van het Nieuwe Verbond aan, de komst van de gemeente waarin mensen uit alle volken door geloof in Jezus zich weer met God kunnen verzoenen. Een werk dat de Heilige Geest nu, na 2000 jaar, nog steeds getrouw verder zet.

## MOEILIJKE WOORDEN

<b>Proselieten</b>	Degenen die hun vroegere godsdienst verlieten en tot het Jodendom overgingen.
<b>Rationeel</b>	Met het verstand of de rede te begrijpen.
<b>Schrikwekkend</b>	Schrik en angst veroorzakend.

### INLEIDING

Toen de apostelen in Jeruzalem wachtten op de gave van de Heilige Geest, zouden ze zich nooit hebben kunnen inbeelden wat de aanwezigheid van de Geest eruit gezien of voorzien zou hebben. Vandaag gaan we lezen over de uitstorting van de Geest. Het is Pinksterdag en wat de Heer op die dag tot stand had gebracht en was begonnen is werkelijk verbazingwekkend.

### LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Hand.2:1-11

### BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Op welke dag komt de Heilige Geest op degene die bij elkaar waren?**

*De uitstorting van de Heilige Geest gebeurde op de dag van Pinksteren. Pinksteren markeerde een viering die plaatsvindt vijftig dagen (of zeven weken) na het Pascha. Deze Pinksterdag was veelzeggend voor de Joden en velen zouden samengekomen zijn in Jeruzalem om dit feest te vieren. Wij zouden ook moeten herinneren dat Pascha een feest was die plaats vond rond de tijd dat Jezus gekruisigd was. De Heilige Geest was daarna uitgestort, net iets minder dan vijftig dagen na het sterven en de opstanding van Christus.*

- **Hoe was de Geest op wonderbaarlijke wijze bekendgemaakt onder degene die samen waren op Pinksterdag?**

*Toen de Heilige Geest op de mensen uitgestort was, waren getuige van een geluid uit de hemel wat klonk als een hevige wind die opstak (2:2). Ze zagen ook iets wat leek op tongen van vuur rustende op ieder persoon (2:3). Dit was verbazend en anders dan wat degene die samen waren ooit gezien hadden. Ieder persoon in de ruimte was vervuld met de Heilige Geest en begon in talen te spreken die niet hun eigen was. Dit wonderbaarlijke voorval was werkelijk een demonstratie van de kracht van de Geest en was een duidelijk bewijs dat de uitstorting van de Heilige Geest gebeurd was.*

- **Waarom waren degene die samen in Jeruzalem waren, zo verbaasd op Pinksterdag?**

*In die tijd leefden er een aantal erg religieuze Joden, die uit alle hoeken van de wereld waren gekomen. Elke natie was op de dag van Pinksteren vertegenwoordigd in Jeruzalem. Toen degene van de omliggende landen waren gekomen om het geluid van de hevige wind te inspecteren, was een ieder verbaasd over wat ze zagen en hoorden. Ze hadden in hun eigen taal de wonderlijke werken van God gehoord. De Joden waren geschokt om hun eigen taal te horen spreken door de mannen van Galilea. Deze Galileeërs zouden het niet geweten hebben hoe deze talen te spreken. Dat iedere Jood van elk land kon horen over de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus in zijn eigen taal, was werkelijk een wonder van God en een aantonen van de kracht van de Geest.*

- **Hoe reageerden de Joden, die verbaasd waren, op de kracht van de Geest?**

*Er waren twee verschillende reacties onder degene die verbaasd waren op de Pinksterdag. Sommigen die ernaar keken, vroegen zich gewoonweg af wat dit mysterieus iets nu was. Dat de apostelen in hun taal aan het spreken waren, leek hen niet logisch. De anderen lachten de apostelen uit en hadden als excuus dat, de wonderlijke gebeurtenis die ze zagen, ze geloofden dat de apostelen slechts dronken van de wijn waren.*

### SAMENVATTING

De Heilige Geest kwam niet omdat de gelovigen erom baden, maar omdat de Pinksterdag was aangebroken, de dag die was voorbestemd om de 'geboortedag van de gemeente' te worden (cf. Lev.23:15-21). De Geest doopte de gelovigen tot één lichaam (1Kor.12:13), zodat ze een levende verbinding hadden met hun verhoogde Hoofd in de hemel. Ook vervulde de Heilige Geest de gelovigen en gaf hun de kracht om te getuigen in andere

talen. Dit gaf de start van het Nieuwe Verbond aan, de komst van de gemeente waarin mensen uit alle volken door geloof in Jezus zich weer met God kunnen verzoenen. Een werk dat de Heilige Geest nu, na 2000 jaar, nog steeds getrouw verder zet.

## CRÈCHELES

Hoeioeioei!

Wat een harde wind kwam daar aan!

Door de deur kwam het geluid van de wind naar binnen waaien en het vulde de hele kamer.

Hoeioeioei!

Tegelijk met de wind kwam het vuur.

Vlammen sloegen uit en verdeelden zich: één vlammetje op elke persoon in die kamer.

Maar niemand verbrandde zich.

De discipelen van Jezus waren in het huis bij elkaar toen de wind kwam en de kleine vlammetjes van vuur.

Iedereen begon te praten op hetzelfde moment.

Niet in hun eigen taal, maar in allemaal vreemde talen!

De Heilige Geest was gekomen!

Nu konden ze de wereld ingaan om overal over Jezus te vertellen.

Er waren veel mensen in Jeruzalem.

Die kwamen van overal vandaan.

“Wat gebeurt er? Wat gebeurt er?” vroegen ze.

“Ik kan het heel goed verstaan in mijn eigen taal.”

“Ik ook! Ik hoor het in mijn taal! Zei iemand anders.

“Wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God!”

## MEMORIEVERS

**Johannes 16:8**

**En als Die (De Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.**

Print het vers uit en plak het eventueel op stevig papier (ter grootte van 10x13cm). Lees het vers voor en leg aan de kinderen de betekenis van het vers uit. Geef elk kind het uitgeprinte vers om in hun versmapje (klein fotomapje) te steken. Kleur eventueel kernwoorden in een bepaalde kleur dat dient als herkenning en om het aanleren makkelijker te maken.

De Heilige Geest dient niet alleen de gelovigen, maar ook de ongelovige wereld. Zijn doel is om zondaren tot een verlossende kennis van Jezus Christus te brengen. De Geest moet de macht van de zonde breken die de mensen geknecht houden, maar ook de liefde voor ongerechtigheid dat hen in rebellie tegen God houdt. Wanneer Hij op de dag van Pinksteren komt, had Jezus gezegd, dan zal de Geest de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel.

Het overtuigen is de eerste bediening van de Geest. Het overtuigen van de realiteit van zonde en de nood aan verlossing in Christus.

Zonde: verwijst naar de zonde van het weigeren om in Jezus Christus te geloven.

Gerechtigheid: is hetgeen van natuur tot Christus behoort als de heilige Zoon van God. De Geest overtuigt ook de noodzaak om de volmaakte gerechtigheid van Christus te hebben.

Oordeel: Hij overtuigt mensen van hun valse aanslag van Jezus Christus.

Er zijn twee reacties op het overtuigingswerk van de Heilige Geest: berouw of verwerping. Degene die berouw toont zal de eeuwigheid in glorie doorbrengen, degene die de Heer verwerpt is er een eeuwige ondergang.

Verdeel het vers in stukken. Voor kleinere kinderen in grotere gedeelten, voor oudere kinderen eventueel in woorden. Laat de kinderen proberen het vers op de juiste volgorde leggen.

## IJSBREKERTJES

### De belofte van de Heilige Geest

Als een persoon iets beloofd te doen, maakt hij of zij een gelofte om iets specifiek te doen, voort te brengen of te voorzien. Welnu, in de les van vandaag is de uitstorting van de Heilige Geest deel van een heel oude belofte. God had in het Oude Testament beloofd dat Hij Zijn volk zou voorzien met de Heilige Geest (Ez.36:26-27; 37:14; 39:29; Joël 2:28-29). Deze Geest zou een nieuw tijdperk in het leven van Gods volk brengen, hen de kracht gevend om gehoorzaam te leven en in toewijding tot de Heer te leven. Gods Zoon, Jezus, beloofde zelfs dat de Heilige Geest gegeven zou worden. In het boek Johannes beloofde Hij Zijn discipelen dat de Heilige Geest na Zijn hemelvaart op hen zou komen. Zoals we in de les zullen zien, blijft God getrouw aan Zijn belofte, wanneer de Heilige Geest is uitgestort op de volgelingen van Christus op de Pinksterdag.

### Tijdlijn

Om de kinderen te helpen, om de gebeurtenissen die leiden naar de Pinksterdag, te herinneren, kun je een tijdlijn maken waarop verschillende gebeurtenissen staan die plaats hadden voor de uitstorting van de Heilige Geest (i.e., God beloofd de Heilige Geest in het Oude Testament, Jezus beloofd later Zijn discipelen de Heilige Geest, Jezus wordt gearresteerd, Jezus wordt gekruisigd, opgestaan, besteed 40 dagen met Zijn discipelen en de hemelvaart). Gebruik de tijdlijn voor de les als visueel hulpmiddel, zodat de kinderen er aan herinnerd worden dat de Heilige Geest komt.

### Voorwerpen

Gebruik de volgende lijst met voorwerpen om je te helpen te beschrijven wat er plaatsvond op de Pinksterdag:

- Een tong van vuur (een vuur vlam, rood en oranje gekleurd)
- Ventilator – hevige wind



- Geschenkdoo – de Heilige Geest is een geschenk voor degen die berouw toont
- Fles – dronken van de wijn
- u-wending verkeersbord – voor bekering

## KNUTSELWERKJES

### Tongen als van vuur

Geef elk kind een kopie van het blad “Tongen als van vuur.” Laat hen dit inkleuren. Geef elk kind een oranje vel papier en laat hen hier vlammen uitknippen. Plak de vlammen boven de hoofden van de mensen.

## KNUTSELACTIVITEITJES

### Muurschildering van Pinksteren

Bereid in de dagen voor het geven van de les een grote muurschildering van de Pinksterdag, met daarop hoe de bovenzaal er in die tijd uit gezien kan hebben zonder de personen. Laat de kinderen voor de les samen een kamer gevuld met mensen op de muurschildering maken. Leg aan hen uit degene die in de bovenzaal samengekomen waren. Laat de kinderen dan tongen als van vuur boven iedere persoon op de muurschildering kleuren. Dit kan later of voor de les gebruikt worden, om uit te leggen welke wonderen er in de bovenzaal op de Pinksterdag plaatsvonden. De uitstorting van de Geest leek op tongen van vuur die op elke persoon rustte en klonk als een geweldige wind vanuit de hemel.

### Verwarde talen

Geef elk kind een kaart met het woord ‘hallo’ in een andere taal er op geschreven. Leer ieder kind hoe je dit woord uitsprekt en laat ze daarna de kaart in hun zak of Bijbel steken. Heb doorheen het lokaal nog kaarten verstrooid met een andere taal (i.e. 5 kaarten voor elke taal). Laat de kinderen opstaan en hun woord voor ‘hallo’ roepen, steeds maar opnieuw. Dit is het enige woord wat ze mogen zeggen tijdens het spel. Het doel van het spel is dat ze alle kinderen vinden die dezelfde taalkaart hebben en dat ze dan een groep vormen. Eens twee kinderen elkaar gevonden hebben, nemen ze elkaar bij de hand en gaan ze samen op zoek naar ander kinderen met dezelfde taalkaart. Vertel de kinderen hoeveel er in elke groep zit, zodat ze weten wanneer iedereen gevonden is. De eerste groep die al zijn leden bijeen heeft en in een cirkel zit en hun woord roept, heeft gewonnen. Geef een prijs aan de winnende groep (bv. een cup cake met een vlag van het bepaalde land er op). Heb een extra prijs voor groepen die ook kunnen vertellen welk land bij hun taal hoort.

**Toepassing:** Gebruik dit spel om te benadrukken dat het teken van de gaven van tongentaal die bij de komst van de Heilige Geest op Pinksterdag, gegeven werd (Hand.2:4), werkelijk een gave was om een vreemde taal te spreken, niet een van brabbeltaal of wartaal. Na het spel kun je met de kinderen spreken over hoe het was om in het lokaal te wandelen en vreemde talen te horen. Lees Hand.2:6-13 om een vergelijking te maken hoe de kinderen zich gevoeld konden hebben, bv. verward, verrast, etc.

**Variatie:** Om oudere kinderen uit te dagen, kun je in plaats van de woorden ‘hallo’ te gebruiken, kaarten maken die nummers hebben die van 1 tot 5 tellen in een vreemde taal. Het doel van het spel blijft hetzelfde, maar ieder kind zal een ander woord zeggen in de vreemde taal, terwijl ze een groep proberen te vormen. Heb een extra prijs voor de groep(en) die zich in de juiste volgorde van nummers kunnen plaatsen. Gebruik eventueel het internet als bron voor het vinden van vreemde talen om het aan te passen voor de leeftijd.

# TONGEN ALS VAN VUUR



## DE HEILIGE GEEST STORT UIT (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 2:1-11

### MEMORIEVERS

*Johannes 16:8*

*En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.*



### Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wat voor geluid kwam er uit de hemel? \_\_\_\_\_
- Waar leek het op? \_\_\_\_\_
- Vul aan: Zij werden allen \_\_\_\_\_ met de \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ en begonnen te \_\_\_\_\_ in andere  
\_\_\_\_\_, zoals de \_\_\_\_\_ hun gaf uit te spreken.
- Toen dit geluid klonk raakte de menigte \_\_\_\_\_.
- Waar werd er in vreemde talen over gesproken? \_\_\_\_\_
- Waar wil jij over spreken? \_\_\_\_\_

*(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)*

