

PINKSTEREN LES 2 → DE HEILIGE GEEST GETUIGT VAN CHRISTUS

HANDELINGEN 2:12-36; JOËL 2:28-32

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen begrijpen dat de komst van de Geest getuigde dat Jezus de Messias is.

DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- De verschillende reacties van de menigte te omschrijven.
- Te verwoorden hoe de profetie van Joël de komst van de Heilige Geest al voorspelde.
- Uit te leggen wat er bedoeld wordt met 'de laatste dagen' en wat de komst van de Heilige Geest hiermee te maken heeft.
- Aan te geven hoe Jezus' leven, dood, opstanding en verheerlijking aantonen dat Hij de Messias is.

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

TOEPASSINGEN

- Dank God om de komst van de heilige Geest die Jezus getuigt van Jezus.
- Verwonder je over Zijn soevereiniteit die alles leidt naar Zijn plan.
- Vraag of God de zonden in je hart wilt bekend maken.
- Belijd je zonden en vertrouw op Jezus als de Messias.
- Zie uit naar Zijn wederkomst.



ACHTERGROND

De werken van God, zoals de natuur en al wat erin leeft, zijn voor alle mensen duidelijk kenbaar gemaakt, toch zijn niet voor iedereen even zichtbaar. Velen kijken als het ware naar deze werken zonder ze te hebben gezien. Hetgeen deze werken verkondigen, de glorie van God (cf.Ps.19:2-5), gaat aan hun voorbij. Geen mens kan naar de natuur en de dierenwereld kijken zonder erover in verwondering te raken, toch zijn er weinigen die hierbij op zoek gaan naar de Bedenker en de Maker die erachter zit. De meesten verklaren deze pracht en praal als natuurlijke verschijnselen of wetmatigheden die op zichzelf staan en laten het hierbij. Tenzij iemand anders hun hierover doet nadenken door vragen te stellen of een andere uitleg te geven, zullen ze niet gauw tot andere inzichten komen.

Petrus weerlegt de menigte (Handelingen 2:12-15)

Na de duidelijk hoorbare en zichtbare komst van de Heilige Geest en de onmiskenbare getuigenis hiervan in het geven van de wonderlijke gave van het spreken in andere talen aan de discipelen was de reactie van de toeschouwers evenzeer verdeeld. Sommigen doorzagen het uitzonderlijke van de gebeurtenissen en begonnen zich vragen te stellen, terwijl anderen zich al gauw tevreden stelden met het concluderen dat de discipelen teveel wijn hadden gedronken (Hand.2:12-13). Hoewel deze laatste conclusie absoluut geen bevredigend antwoord gaf op al hetgeen er had plaatsgevonden, was het voor hun toch voldoende om niet verder te hoeven nadenken. Voor hun leek wel het allerbelangrijkste dat er een verklaring voor was, maar of deze al dan niet steek hield en alles kon dekken was van minder belang. Net zo makkelijk als deze mannen concludeerden dat de discipelen dronken moesten zijn, veegt Petrus dit argument van tafel door hun eraan te herinneren dat het 'pas het derde uur van de dag' is (2:15). Vermits de Joden de uren van de dag telden vanaf zonsopgang, 6 uur 's ochtends, wil dit zeggen dat het nog maar 9 uur 's ochtends was.

Vervuld met de Geest verhief Petrus zijn stem en riep duidelijk om de aandacht van de menigte. 'Dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen' (2:14) is een Semitische uitdrukking die getuigt van vertrouwen en standvastigheid. Waar de menigte voor hem 'in verlegenheid' was (vs.12), trad hij hier nu naar voren met overtuiging en vastberadenheid.

Petrus verwijst naar de Schrift (Handelingen 16-21)

Hetgeen plaatsvond op de Pinksterdag was geen dronkenmanspraak, maar een vervulling van een eeuwenoude profetie die was uitgesproken door de profeet Joël (cf.Joël 2:28-32). De term 'laatste dagen' (Hand.2:17), is een gebruikelijke uitdrukking uit het Oude Testament om de tijd aan te geven wanneer de Messias komt om Zijn koninkrijk op te richten (cf.Jes.2:2; Jer.23:20; 49:39; Ez.38:16; Hos.3:5; Mich.4:1). Dat deze komst verdeeld zou zijn over twee aparte gebeurtenissen met een groot interval, kwam in het Oude Testament nog niet zo helder naar voren. Toch kon men deze twee komsten kunnen afleiden uit de twee doelen die de komst van de Messias zou hebben. Aan de ene kant leert het Oude Testament dat de Messias zou komen als de Lijdende Dienstknecht om te sterven voor de zonde van wereld (Jes.53). En aan de andere kant leert het ook dat de Messias zou komen om Zijn koninkrijk in glorie op te richten (Jes.9:6). De eerste komst van de Messias luidde 'de laatste dagen' in. Deze laatste dagen duren nu reeds bijna 2000 jaar (cf.1Joh.2:18; 1Pet.1:20; Heb.1:2). Gedurende heel die tijd heeft God genadevol heidenen geroepen tot verlossing en Israël gekastijd omwille van haar ongelof.

De volledige vervulling van de profetie van Joël zal pas plaatsvinden bij de aanvang van het duizendjarig rijk. Op de Pinksterdag en doorheen de geschiedenis van de kerk heeft God zowel een voorvertoning als een voorbeeld gegeven van de kracht die de Geest in het koninkrijk zal verspreiden. In deze tijd hebben de gelovigen al, doordat de Geest in hun harten woont, al een voorsmaak gekregen van het toekomstige leven in het koninkrijk. Maar in het duizendjarig rijk zal God 'op alle vlees' Zijn Geest uitstorten (2:17) en zullen al degenen die het duizendjarig rijk zullen ingaan verlost zijn (cf.Mat.24:29-25:46). In deze tijd waarin God Zijn Geest uitgiet over alle gelovigen (cf.Tit.3:5-6); regeert Jezus reeds in hun harten. Maar in het duizendjarig rijk

zal er een volmaakte vrede heersen, want daar zal Jezus regeren (Luk.1:33). Dan zal Hij niet meer doorheen het overtuigende werk van de Heilige Geest de gelovigen oordelen, maar zal Hijzelf oordelen over alle mensen (Hand.17:31; 2Tim.4:1). Wat dan uiteindelijk volledig vervult zal worden, kreeg nu op de Pinksterdag al wat vorm.

Het is ook duidelijk dat niet de volledige profetie van Joël al is vervuld. Het is pas wanneer de 'Geest op alle vlees' is uitgestort dat 'uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen' (Hand. 2:17). Dan zal God ook Zijn 'Geest uitstorten' op Zijn dienaren en dienaressen en 'zij zullen profeteren' (vs.18). Pas in 'die laatste dagen' dat er in zulk ene mate geprofeteerd zal worden. Deze 'laatste dagen' begonnen bij Jezus' eerste komst en eindigen pas bij Zijn wederkomst. De aard van de profetieën, dromen en visioenen die dan zullen plaats vinden blijft tot nu toe een mysterie. Tijdens de opstart van de kerk werd er al geprofeteerd (cf. Hand.21:8-11) en in zekere zin, door het verkondigen van hetgeen al bekend gemaakt is doorheen Zijn Woord, wordt de boodschap van God nog steeds bekend gemaakt door de Heilige Geest.

Evenmin heeft God tijdens de Pinksterdag al de wonderen gegeven 'in de hemel boven en tekenen op aarde beneden' (Hand.2:19). Er was geen 'bloed, vuur en rookwalm'. De zon werd die dag niet 'in duisternis' veranderd, noch 'de maan in bloed'. Deze gebeurtenissen worden geassocieerd met 'de grote en ontzagwekkende dag van de Heere' (vs.19-20) in deze context verwijzend naar de wederkomst van Jezus Christus (cf.1Thess.5:2; 2Thess.2:2). De omschrijving van die dag door de profeet Joël heeft veel overeenkomsten met andere Bijbelgedeelten die over Christus' wederkomst handelen (cf. Op.8:5,7-8, 10; 9:2-3, 15, 17-18; 14:20; 16:3; Mat.24:29-30).

Petrus maakt de Christus bekend (Handelingen 2:21-36)

Nadat Petrus de schrikwekkende omschrijving van de dag van de Heer van de profeet Joël citeerde, wilde de menigte natuurlijk weten hoe ze deze dag konden ontwijken. Daarom eindigde Petrus met de woorden van hoop die de profeet Joël had uit gesproken: 'En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden' (Hand.2:21). Net zoals hij zijn toespraak begon met zich specifiek te richten op de 'Joodse mannen' en 'allen die in Jeruzalem woont' (vs.14), wijst hij na het citeren van de profetie opnieuw naar deze 'Israëlitische mannen' (vs.22). Hiermee liet hij er geen twijfel over bestaan dat de woorden die hij had gesproken en nog zou spreken hun aangingen en dat ze daarom goed moesten luisteren. Ze hadden in hun ongelof Jezus als Heer en Verlosser verworpen, maar konden de 'krachten, wonderen en tekenen' die God in hun midden door Hem had verricht niet ontkennen. Terwijl Petrus hun wijst op dit onmiskenbaar feit, noemt hij Jezus met dezelfde naam als die boven aan het kruis werd vermeld: 'Jezus de Nazerener' (cf.Joh.19:19). 'De Man die 'van Godswege aangewezen' was hadden zij 'gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijker en gedood' (Hand.2:22-23). Ze droegen het bloed van Jezus aan hun handen en hadden hiervoor geen excuus. Ze werden als het ware in een hoek van schuld geduwd en konden geen kant meer uit.

Vanuit menselijk oogpunt was alle hoop verdwenen voor hun, zou het niet zo zijn dat heel deze gebeurtenis 'overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God' plaatsvond (vs.23). Waar ze eerder al werden gewezen op de wonderlijke vertoning van God door Christus, wijst Petrus hun nu op de verwonderlijke wijsheid van God die zelfs de meest gruwelijke daden van de mens ten goede weet te gebruiken (cf.Rom.8:28). In heel de ellende waar deze mannen zich bevonden, was het Gods soevereiniteit die hun hoop zou geven. Om Gods soevereiniteit aan te tonen verwijst Petrus naar Psalm 16, geschreven door David. Petrus toonde hun aan dat David, hun aartsvader en profeet die al lang gestorven en begraven was, niet over zichzelf kon spreken wanneer hij schreef: '...U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien' (Psalm 16:8-11; Hand.2:25-28). Davids lichaam was al lang begraven en ontbonden. Als profeet wist hij dat God 'voor zover zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om Hem op de troon te zetten' (vs.30) en schreef hij daarom die woorden die de opstanding van Christus voorzagen (vs.30-31;

cf.Ps.132:11). Die Jezus, waar David al over had geschreven en die duidelijk aan hun was kenbaar gemaakt, 'heeft God doen opstaan' (2:32).

Maar Jezus werd niet enkel verreezen uit de doden, maar ook 'bovenmate verhoogd' (cf.Fil.2:9-11) 'door de rechterhand van God' (Hand.2:33). Vanuit deze verheven positie heeft Hij 'de Heilige Geest ontvangen' van de Vader en 'dit uitgestort wat u nu ziet en hoort'(Hand. 2:33). Petrus maakt de cirkel rond door terug te verwijzen naar de bewuste gebeurtenis op die Pinksterdag. Hij vertelt hun dat wat ze net hadden meegemaakt een gevolg was van Gods belofte om de Heilige Geest te sturen en daarbij het Messiaans tijdperk in te luiden (Joël 2:28-29). Nu dat Christus was verreezen en verheerlijkt, vervulde God deze belofte (cf.Joh.7:39).

Daarna citeert Petrus nog uit een andere Psalm om vanuit de hemelvaart en verheerlijking aan te tonen dat Jezus Christus de Messias is (Psalm 110). Weer opnieuw kon deze Psalm van David niet naar hemzelf verwijzen omdat het niet David was die naar de hemel opsteeg. David zelf schrijft: 'De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten' (Psalm 110:1). Iemand 'tot een voetbank' maken is een beeldspraak dat verwijst naar een gedwongen onderwerping (cf.Joz.10:24-25). David was niet verheven door de rechterhand van God, maar Jezus wel (Hand.1:9-11). Het bewijs hiervan was het uitstorten van de Geest waarvan de menigte net getuige was geweest.

Petrus gaf aan de hand van Jezus' leven, dood, opstanding en verheerlijking het overweldigende bewijs dat Jezus Christus inderdaad Israëls lang verwachte Messias was. En alsof heel zijn betoog nog niet helder en confronteren genoeg was geweest, eindigt hij met de woorden: 'Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt' (Hand. 2:36). Deze Jezus die doorheen Zijn leven, dood, opstanding en verheerlijking door God werd bevestigd als de Messias, was dezelfde Jezus die ze hadden laten kruisigen. Het verdicht was gevallen, en deze 'Israëlitische mannen' stonden aan de verkeerde kant van de beklagdenbank, schuldig aan zich verzetten tegen God en het verwerpen van hun Messias. Of zoals Petrus het later omschrijft: 'Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is' (Hand.4:11).

Conclusie

Heel de levensloop van Jezus hier op aarde was al voorzeggd in het Oude Testament. De komst van de Heilige Geest bevestigde dit niet alleen, maar luidde ook een nieuw tijdperk in. Voor de Joodse menigte moet de toespraak van Petrus enerzijds erg verhelderend zijn geweest, maar daarbij ook enorm confronterend. Het Oude Testament getuigde onmiskenbaar van de komst van Jezus en Zijn leven getuigde ervan dat Hij de Christus is. Een ruime tijd had Jezus zelf verkondigt dat Hij de Messias was en deze woorden bekrachtigd met wonderen en tekenen. Nu Hij er zelf niet meer was, was het de Heilige Geest die verder ging met het verkondigen dat Jezus de Messias is. Hiervoor gebruikte de Geest de Schrift die Hij liet uitleggen door Petrus. Ook vandaag is het doorheen Gods Woord dat de Heilige Geest getuigd en overtuigd.

MOEILIJKE WOORDEN

Beklaagdenbank	Bank in de rechtszaal waar de verdachte dient plaats te nemen.
Doorzien	De ware aard of betekenis zien van.
Dronkenmanspraak	Gezwets, borrelpraat.
Inluiden	Aankondigen.
Interval	Tussenpoos, de tijd tussen twee momenten.
Messias	Gezalfde of Koning.
Mysterie	Onbegrijpelijk iets, raadsel.
Onmiskenaar	Onloochenbaar, niet te ontkennen.
Profeteren	Het verkondigen van een boodschap van God door een werking van de Heilige Geest.
Verlegenheid	Omstandigheid waarin je je geen raad weet, in twijfel.
Weerleggen	Aantonen dat iets niet waar is.

INLEIDING

“Opletten!” “Bij de les blijven!” “En nu luisteren!” Misschien herken je deze woorden ook wel. De juf of meester op school roept dit misschien wel eens. Maar soms je papa of mama ook wel. Zou het dan nodig zijn denk je? In het verhaal van vandaag was het nodig, want de mensen waren buiten zichzelf en wisten niet goed wat te denken. Petrus begint de mensen luid toe te spreken. Laten we gauw het verhaal gaan lezen.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Hand.2:12-36; Joël 2:28-32

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Hoe was de Geest op wonderbaarlijke wijze bekendgemaakt onder degene die samen waren op Pinksterdag?**

Toen de Heilige Geest op de mensen uitgestort was, waren getuige van een geluid uit de hemel wat klonk als een hevige wind die opstak (2:2). Ze zagen ook iets wat leek op tongen van vuur rustende op ieder persoon (2:3). Dit was verbazend en anders dan wat degene die samen waren ooit gezien hadden. Ieder persoon in de ruimte was vervuld met de Heilige Geest en begon in talen te spreken die niet hun eigen was. Dit wonderbaarlijke voorval was werkelijk een demonstratie van de kracht van de Geest en was een duidelijk bewijs dat de uitstorting van de Heilige Geest gebeurd was.
- **Waarom waren degene die samen in Jeruzalem waren, zo verbaasd op Pinksterdag?**

In die tijd leefden er een aantal erg religieuze Joden, die uit alle hoeken van de wereld waren gekomen. Elke natie was op de dag van Pinksteren vertegenwoordigd in Jeruzalem. Toen degene van de omliggende landen waren gekomen om het geluid van de hevige wind te inspecteren, was een ieder verbaasd over wat ze zagen en hoorden. Ze hadden in hun eigen taal de wonderlijke werken van God gehoord. De Joden waren geschokt om hun eigen taal te horen spreken door de mannen van Galilea. Deze Galileeërs zouden het niet geweten hebben hoe deze talen te spreken. Dat iedere Jood van elk land kon horen over de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus in zijn eigen taal, was werkelijk een wonder van God en een aantonen van de kracht van de Geest.
- **Hoe reageerden de Joden, die verbaasd waren, op de kracht van de Geest?**

Er waren twee verschillende reacties onder degene die verbaasd waren op de Pinksterdag. Sommigen die ernaar keken, vroegen zich gewoonweg af wat dit mysterieus iets nu was. Dat de apostelen in hun taal aan het spreken waren, leek hen niet logisch. De anderen lachten de apostelen uit en hadden als excuus dat, de wonderlijke gebeurtenis die ze zagen, ze geloofden dat de apostelen slechts dronken van de wijn waren.
- **Hoe reageert de apostel Petrus op degene die het werk van de Geest afwijzen?**

Voor Zijn hemelvaart had Jezus de apostelen beloofd dat zij de kracht van de Heilige Geest zouden ontvangen en daarna getuigen zouden zijn in Jeruzalem. Dat is precies wat Petrus deed. Nadat hij de menigte hoorde zeggen dat ze dachten dat ze dronken waren, stond Petrus op en sprak de menigte aan. Zijn getuigenis van Christus was waarlijk verbazingwekkend en daarom een aantoning dat hij de inwoning van de Geest had ontvangen.
- **Waar getuigt Petrus van aan de Joden op Pinksterdag?**

Petrus begon zijn getuigenis door eerst aan de menigte uit te leggen wat ze zagen. In plaats van dronken mannen te zien, zag de menigte de vervulling van de Schrift. De uitstorting van de Geest was vele malen in het Oude Testament beloofd (i.e., Joël 2:28-32, etc.). Dat de mannen in verschillende talen spraken, was een bewijs dat de beloofde Geest eindelijk gekomen was. Petrus getuigde ook van Jezus' leven (2:22). Hij vertelde de menigte hoe God liet zien dat Jezus de Messias was door Zijn 'krachten, wonderen en tekenen', die zij zelf gezien hadden. Aangezien ze zelf getuige waren geweest van Christus, zei Petrus dat ze verantwoordelijk waren voor de kruisiging en het doden van Jezus

(hoewel God het voorbestemd had om voor Hem te sterven). Ondanks het sterven aan het kruis, verteld Petrus getrouw van de opstanding van Christus en hoe de dood geen macht over Hem had.

SAMENVATTING

De Heilige Geest waar ze in Jeruzalem op wachtten, was nu op Pinksterdag uitgestort. Bij dit alles begon elke apostel de wonderen van God in elke taal te spreken die anders was dan hun eigen. Degene die dit zagen waren verbaasd, terwijl anderen de vertoning van de kracht van de Geest afwezen. In hun reactie op de komst van de Geest, geeft Petrus een getrouw getuigenis van Christus. Zijn krachtige berisping aan de menigte en het getuigenis van Christus was ook bewijs dat de Geest gekomen was. Petrus kon een machtig getuigenis geven, omdat hij eindelijk vervuld was met de Geest van God.

Heel de levensloop van Jezus hier op aarde was al voorzeggd in het Oude Testament. De komst van de Heilige Geest bevestigde dit niet alleen, maar luidde ook een nieuw tijdperk in. Voor de Joodse menigte moet de toespraak van Petrus enerzijds erg verhelderend zijn geweest, maar daarbij ook enorm confronterend. Het Oude Testament getuigde onmiskenbaar van de komst van Jezus en Zijn leven getuigde ervan dat Hij de Christus is. Een ruime tijd had Jezus zelf verkondigt dat Hij de Messias was en deze woorden bekrachtigd met wonderen en tekenen. Nu Hij er zelf niet meer was, was het de Heilige Geest die verder ging met het verkondigen dat Jezus de Messias is. Hiervoor gebruikte de Geest de Schrift die Hij liet uitleggen door Petrus. Ook vandaag is het doorheen Gods Woord dat de Heilige Geest getuigd en overtuigd.

De aanwezigheid van de Geest in het leven van de gelovige, staat hen toe om aan anderen te getuigen van Christus en gehoorzaam te leven aan Zijn geboden. Ieder van ons die Christus volgt, zou zich moeten onderzoeken of we op de kracht van de Heilige Geest vertrouwen om ons leven te veranderen. Eenieder van ons die Christus volgt, zou zo moeten zijn als Petrus, vertrouwend op de Geest in alles wat we doen.

CRÈCHELES

De Heilige Geest was gekomen!
Iedereen begon te praten op hetzelfde moment.
Niet in hun eigen taal, maar in allemaal vreemde talen!

Er waren veel mensen in Jeruzalem.
Die kwamen van overal vandaan.
“Wat gebeurt er? Wat gebeurt er?” vroegen ze.
“Ik kan het heel goed verstaan in mijn eigen taal.”
“Ik ook! Ik hoor het in mijn taal! Zei iemand anders.

De meeste mensen waren zichzelf niet en ze wisten niet goed wat ze er nu van moesten denken.
Ze zeiden: “Wat betekend dit nu?”
Anderen zeiden spottend: “Ze hebben te veel gedronken!”

Maar toen kwam de apostel Petrus en begon hen luid toe te spreken.
“Joden en allen die in Jeruzalem wonen, luister goed. Deze mensen zijn niet dronken.”
“Nee, het gebeurt precies zoals God het al door de profeten heeft laten zeggen: de Geest zal uitgestort worden.”
“Heel het volk moet het dus weten: deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt!”

Wat een getuigenis had Petrus gegeven.
Zouden de mensen in Jeruzalem geluisterd hebben?
Geloof jij wat Petrus gezegd heeft?

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (De Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Thema's Pinksteren les 1).

Verdeel het vers in stukken. Voor kleinere kinderen in grotere gedeelten, voor oudere kinderen eventueel in woorden. Laat de kinderen proberen het vers op de juiste volgorde leggen.

IJSBREKERTJES

Tijdslijn

Om de kinderen te helpen, om de gebeurtenissen die leiden naar de Pinksterdag, te herinneren, kun je een tijdslijn maken waarop verschillende gebeurtenissen staan die plaats hadden voor de uitstorting van de Heilige Geest (i.e., God beloofd de Heilige Geest in het Oude Testament, Jezus beloofd later Zijn discipelen de Heilige Geest, Jezus wordt gearresteerd, Jezus wordt gekruisigd, opgestaan, besteed 40 dagen met Zijn discipelen en de hemelvaart). Gebruik de tijdslijn voor de les als visueel hulpmiddel, zodat de kinderen er aan herinnerd worden dat de Heilige Geest komt.

Voorwerpen

Gebruik de volgende lijst met voorwerpen om je te helpen te beschrijven wat er plaatsvond op de Pinksterdag:

- Een tong van vuur (een vuur vlam, rood en oranje gekleurd)
- Ventilator – hevige wind
- Geschenkdoo's – de Heilige Geest is een geschenk voor degenen die berouw toont
- Fles – dronken van de wijn
- u-wending teken – voor bekering

Voetenbank

Neem een voetenbank mee of een afbeelding van een voetenbank. Vraag aan de kinderen wat hiermee gedaan wordt. David zelf schrijft: 'De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten' (Psalm 110:1). Iemand 'tot een voetbank' maken is een beeldspraak dat verwijst naar een gedwongen onderwerping (cf. Joz.10:24-25). David was niet verheven door de rechterhand van God, maar Jezus wel (Hand.1:9-11). Het bewijs hiervan was het uitstorten van de Geest waarvan de menigte net getuige was geweest. Net zoals wij onze voeten op de bank leggen, is de bank eigenlijk onderworpen aan ons, zo zullen ook de vijanden eens onderworpen zijn door Christus.

KNUTSELACTIVITEITJES

Luidspreker

Maak een luidspreker van papier door deze in de vorm van een cilinder te maken. Gebruik deze op het moment dat Petrus zijn toespraak begint. De tekst geeft aan dat hij luid sprak.

Sketch

Laat de kinderen het verhaal van vandaag uitbeelden. Een aantal kinderen is de menigte die verbaasd waren en anderen zijn degenen die spotten. Wijs iemand aan die Petrus is.

DE HEILIGE GEEST GETUIGT VAN CHRISTUS (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 2:12-36; JOËL 2:28-32

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Iedereen hoorde de gelovigen spreken in hun eigen _____
- Omcirkel het juiste antwoord: Ze wisten niet goed wat er van te zeggen/denken.
- Omcirkel het juiste antwoord: Anderen zeiden spottend: Ze hebben teveel gedronken/gegeten.
- Wie kwam er met de andere elf apostelen naar voren? _____
- Wat ging Petrus doen? _____
- Petrus vertelde een profetie vanuit het Oude Testament, welk Bijbelboek was dat? _____
- Wie hadden Jezus gekruisigd? _____
- Waar is Jezus nu? _____
- Geloof jij dat Jezus de Christus is? _____

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)

