

PINKSTEREN LES 3 → DE HEILIGE GEEST ROEPT OP TOT BEKERING

HANDELINGEN 2:37-41

KERN VAN DE LES

Kinderen zullen begrijpen dat de Heilige Geest doorheen Gods Woord overtuigd van zonde.



DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Het effect wat de prediking van Petrus had in de harten van de toeschouwers te omschrijven.
- Uit te leggen welke plaats Gods Woord heeft in het werk van Gods Geest.
- Te kunnen vertellen wat een bekering is.
- Te verklaren waarom de Joodse mannen zich moesten laten dopen in de Naam van Jezus Christus.
- Aan te geven vanaf welk moment de Heilige Geest in iemands hart komt wonen.

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

TOEPASSINGEN

- Lees je Bijbel en bestudeer Gods Woord.
- Heb berouw en inkeer van je zonden, bekeer je!
- Geloof dat Jezus volgen de enige weg is naar de hemel.
- Vrees God in de plaats van mensen.

ACHTERGROND

Jezus maakte al tijdens Zijn bediening hier op aarde duidelijk dat Hij zou weggaan. Voor de discipelen kwam deze aankondiging eerder onheilsPELLend dan bemoedigend over. Toch benadrukte Jezus dat Zijn vertrekt 'nuttig' en 'beter' voor hen zou zijn (Joh.16:7-11). Het woord *sumphero* dat vertaald werd als 'nuttig' betekent letterlijk 'bij elkaar brengen'. Het is hetzelfde woord dat gebruikt Kajafas gebruikte toen hij stelde dat het nuttig was 'dat één Mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat (Joh.11:50). Deze woorden moeten degenen die ze toen hoorden ook vreemd in de oren hebben geklonken. Maar nu wij erop kunnen terugblikken en zien hoe God de boosaardige handelingen van mensen weet te gebruiken om Zijn doel te verwezenlijken, begrijpen we hoe 'nuttig' de kruisiging van Jezus was. Het was een puzzelstuk dat perfect paste in de grote puzzel die God op voorhand bepaalde. Op gelijkaardige wijze was het nuttig geweest dat Jezus zou weggaan zodat de Heilige Geest gezonden zou kunnen worden. Deze Heilige Geest werd niet enkel maar gezonden om als plaatsvervanger voor Jezus Christus te dienen, maar om Zijn aanwezigheid te vervolledigen. Hij ging 'de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel' (Joh.16:8). Hij zou in de harten van mensen gaan wonen en hun in staat stellen om door geloof te wandelen.

De Heilige Geest gaat aan de slag met de Schriften (Handelingen 2:37)

De Heilige Geest vervulde de discipelen en gaf hun kracht om te getuigen. Hij gaf Petrus inzicht in het Woord en het vermogen om aan de mensen Christus in het Woord te tonen. De profetieën in de Schriften waren de toeschouwers al van kleins af aan onderwezen. Ze hadden de komst van Jezus van nabij mogen meemaken, en toch hadden ze niet begrepen over Wie Jezus sprak wanneer Hij citeerde uit het Oude Testament. Ze kenden de Schriften, maar zagen de Messias niet die voor hun ogen stond. Na de discipelen vervuld te hebben, werd al gauw duidelijk hoe ernstig en op welke wijze de heilige Geest aan de slag ging. Jezus had al voorzegd dat de Heilige Geest hun de weg zou wijzen in heel de waarheid. Hij zou niets nieuws gaan verkondigen maar 'wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen' (Joh.16:13). De taak die de heilige Geest kwam vervullen was het onderwijzen van Gods Woord en hierin wijzen naar Jezus Christus zodat Hij verheerlijkt zou worden. Petrus' eerste toespraak die hij vervuld met de Geest mocht brengen was dan ook doordrongen van verwijzingen naar de Schriften. Het waren geen nieuwe woorden die hij sprak, maar woorden die hetgeen geschreven was verklaarden. Hierbij wees hij telkens op het feit hoe deze woorden verwezen naar de gekruisigde Christus.

Nu de Heilige Geest deze aloude Schriften bekrachtigde, werden de toeschouwers 'diep in het hart geraakt' (Hand.2:37). Het was alsof er uit het niets een pijn hun hart doorboorde of dat er een mes recht in hun hart gestoken werd (cf.Heb.4:12). Ineens werd hun duidelijk hoe schuldig ze stonden tegenover God. Het besef dat ze de Messias hadden vermoord, Degene waar ze al eeuwen op wachtten, Degene die de belofte van hoop vormde voor hun en het gehele volk, maakte hun radeloos. En dat zichzelf hier de oorzaak van waren vulde hun met wanhoop. Het zou al erg genoeg zijn geweest om te vernemen dat de Messias vermoord was, maar daarbij ook vernemen dat ze hiervoor zelf de schuld droegen was een last die ze niet konden dragen. Ze konden geen grotere zonde bedenken dan die van het doden van de Messias. Dat ze dan ook vernamen dat Diezelfde Messias terug was opgestaan uit de doden en weer leefde, deed hun de conclusie trekken dat hun een verschrikkelijk oordeel te wachten stond. De toorn van de Messias stond hun voor ogen en deed hun beven van angst. Petrus had hun geciteerd uit Psalm 110 waarin werd beschreven hoe de Messias Zijn vijanden zou vernietigen. Het besef van de ernst van hun zondige daden naar God en de Messias en het feit dat het rechtmatige gevolg hiervan de toorn van God zou zijn, bracht hun vol berouw en deed hun zeggen tegen Petrus en de andere apostelen 'Wat moeten wij doen, mannenbroeders?'

De Heilige Geest pleit voor berouw en inkeer (Handelingen 2:38)

Petrus antwoordde de vraag van de menigte kort maar krachtig met 'bekeer u'. Het woord in de grondtekst is *metanoeo* wat letterlijk betekent 'achteraf bevatten' (*meta* 'nadat', suggereert 'verandering', *noeo* 'begrijpen bevatten, doorzien' en *nous* 'het verstand, de plaats van morele reflectie). Je zou dus in de plaats van 'bekeren'

ook kunnen zeggen ‘van gedachten veranderen’ of ‘van koers veranderen’, van zonde keren naar God (1Thess.1:9). Het is een essentieel onderdeel van een ware bekering. Zowel Johannes de Doper (Mat.3:2) als Jezus Christus (Mat.4:17) riepen op tot berouw en inkeer. Het is een thema dat geregeld herhaald wordt in het boek Handelingen (3:19; 5:31; 8:22; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20).

Hoewel Petrus’ toeschouwers Gods oordeel vreesden, houdt een echte bekering meer in dan enkel maar een angst hebben om de gevolgen van je daden. Een echte bekering haat zonde voor wat het is – een aanslag op God. Het beseffen dat zonde slecht is en dat God dit haat maakt dat de persoon met een echt berouw en inkeer er afstand van wilt nemen. Een echte bekering draait zich dus weg van de zonde en richt zich in volle toewijding naar de Here Jezus Christus. Het Evangelie wordt dikwijls verkondigt als een ‘gratis’ iets. Enerzijds is dit helemaal juist, want je hoeft er niets aan bij te dragen. De verlossing wordt je gratis aangeboden in Jezus Christus. Maar anderzijds kost het volgen van Jezus je alles (cf.Luk.14:26-33). Waar Petrus zijn toeschouwers via de Schriften zijn toeschouwers eerst met de neus op de feiten had geduwd en zij in wanhoop vroegen hoe ze gered konden worden, reikt hij nu de redding aan met de woorden ‘beert u’ en maakt hij ze concreet. De Joodse toeschouwers maakten allen deel uit van een unieke gemeenschap met een rijke culturele en religieuze achtergrond. Hoewel ze al jaren onder de heerschappij van de Romeinen leefden, bleven ze sterk nationalistisch. Het volk had Jezus verworpen, bestempeld als een Godslasteraar en ter dood veroordeeld. En nu riep Petrus hun op om dat alles de rug toe te keren en Jezus te omarmen als de Messias.

Door elk van hen daarbij te gebieden zich te laten dopen ‘in de Naam van Jezus Christus’ liet Petrus geen ruimte voor ‘verborgen volgelingen’ (cf.Mat.10:32-33). Deze doop zou openlijk te kennen geven dat deze mannen braken met het Judaïsme en zich identificeerden met Jezus Christus. Zulk een drastische publieke handeling zou ertoe bijdragen om de valse bekeerlingen eruit te zeven. Petrus maakte van het aanvaarden van Jezus iets moeilijks, niet iets vrijblijvends of laagdrempelig. Hierin volgde hij het voorbeeld van Jezus zelf (Luk.14:26-33; 18:18-27). De doop werd steeds gedaan ‘in de Naam van Jezus Christus’. Dit was het doorslaggevend herkenningspunt van een bekering en de kostprijs van zulk een belijdenis was hoog. De doop op zich brengt geen ‘vergeving van de zonden’ zoals sommigen denken te leren uit dit vers. Het is een handelen dat volgt op een bekering ‘tot vergeving van zonden’. Het is het publieke kenmerk of symbool van wat er in het hart van de bekeerling heeft plaatsgevonden. Het is daarom ook een belangrijke stap in gehoorzaamheid voor alle gelovigen en zou kort na de bekering moeten volgen.

De Heilige Geest verzegelt het hart van de gelovige (Handelingen 2:38b-42)

Hoe hoog de kostprijs van de bekering ook werd voorgesteld, eens zo rijkelijk was hetgeen bij de bekering volgde. Ze zouden ‘de gave van de Heilige Geest ontvangen’. Dat was ook hetgeen waar ze al zo lang op wachtten! De gave van de Geest zou de aanvang van het Messiaans rijk inluiden (cf. Joël 2:28-29). Petrus stelde duidelijk dat eenieder die zich zou bekeren verzegeld zou worden met de Heilige Geest (2Kor.1:22; Ef.1:13). En niet enkel zij zouden de heilige Geest ontvangen, maar ook hun kinderen en ‘allen die veraf zijn’. Zowel de Joden als de heidenen zouden, wanneer ze zich zouden bekeren, verzegeld worden met de belofte van de Heilige Geest. Dit zou hun en alle andere bekeerlingen daarna, de zekerheid met bijhorende rust en vrede geven. Wetende dat Gods Geest in hun harten verblijft en hun doet volharden ‘tot aan de dag van de verlossing’ (cf.Ef.4:30). Beseffende dat ze door God geroepen zijn en voorbestemd om voor Hem een heilig volk te zijn. Hoe hoog de kostprijs voor het volgen van Jezus ook was, toch namen die dag drieduizend zielen de woorden van Petrus ‘met vreugde’ aan. Ze lieten zich allen dopen en werden ‘aan hen toegevoegd’ (Hand.2:41).

Conclusie

Het Woord van God werkt niet zonder de Heilige Geest en de Heilige Geest werkt niet zonder het Woord van God. Vlak nadat de Heilige Geest de discipelen had vervuld, gebruikte Hij hun om doorheen de Schriften Jezus Christus te verkondigen en de mensen op te roepen tot berouw en inkeer. Hoewel Jezus’ verlossing volledig gratis is en dus beschikbaar voor zowel de allerarmsten als de meest rijken op aarde, is ze niet vrijblijvend en

kost ze alles van de persoon die vergeving wilt ontvangen. De eerste stap die de eerste bekeerlingen moesten zetten was het Judaïsme openlijk de rug toe keren en zich laten dopen in de naam van Jezus Christus. Als bemoediging werd hun ook meegegeven dat ze bij hun bekering ook de Heilige Geest zouden ontvangen. Niet enkel zij, maar al de gelovigen, Jood en heiden, die hun voorbeeld zouden gaan volgen.

De uitnodiging om je te bekeren en Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser is nog steeds van kracht, maar is daarbij evenmin van prijs gewijzigd. Ook wij horen wanneer we Jezus willen volgen bereid te zijn om alles af te leggen wat het gehoorzaam zijn aan Hem in de weg staat. Een kostprijs die we best op voorhand meenemen in onze beslissing om Jezus al dan niet te volgen. Een die ons de ernst van het Evangelie doet inzien, maar daarbij ook vreugde schenkt wanneer ons hart ernaar uitziert om Jezus Christus in alle gebieden te gaan liefhebben. Een proces dat begint met een keuze en pas, onder leiding van Gods Geest in onze harten, voltooid zal zijn op de 'dag van de verlossing'.

MOEILIJKE WOORDEN

Essentieel	Het wezen van een zaak uitmakend; wezenlijk.
Judaïsme	De godsdienst van het volk van Israël, Jodendom.
Messiaans rijk	De periode waarin de Messias zal regeren hier op aarde.
Nationalistisch	Sterk vaderlandsgezind.
Radeloos	Wanhopig, ten einde raad.

INLEIDING

Petrus had door de werking van de Heilige Geest gesproken tot een ieder die in Jeruzalem was. Hij had verteld zij de Christus gekruisigd hadden, maar dat God Jezus tot Heer en Christus gemaakt had. Vandaag gaan we zien wat de reactie van de mensen was. Luister je mee?

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

Hand.2:37-41

BEGELEIDENDE VRAGEN

- **Waar getuigt Petrus van aan de Joden op Pinksterdag?**

Petrus begon zijn getuigenis door eerst aan de menigte uit te leggen wat ze zagen. In plaats van dronken mannen te zien, zag de menigte de vervulling van de Schrift. De uitstorting van de Geest was vele malen in het Oude Testament beloofd (i.e., Joël 2:28-32, etc.). Dat de mannen in verschillende talen spraken, was een bewijs dat de beloofde Geest eindelijk gekomen was. Petrus getuigde ook van Jezus' leven (2:22). Hij vertelde de menigte hoe God liet zien dat Jezus de Messias was door Zijn 'krachten, wonderen en tekenen', die zij zelf gezien hadden. Aangezien ze zelf getuige waren geweest van Christus, zei Petrus dat ze verantwoordelijk waren voor de kruisiging en het doden van Jezus (hoewel God het voorbestemd had om voor Hem te sterven). Ondanks het sterven aan het kruis, verteld Petrus getrouw van de opstanding van Christus en hoe de dood geen macht over Hem had.

- **Wat was het resultaat van Petrus' getuigenis van Christus?**

Lucas schrijft in het boek Handelingen dat, nadat Petrus het geven van het getuigenis van Christus afgerond had, de menigte diep in het hart geraakt was en smeekten om te weten te komen wat te doen (2:37). De Heilige Geest had doorheen Petrus' boodschap gewerkt om de menigte te overtuigen van hun zonde van het kruisigen van de Messias. Ze waren oprecht bedroefd voor hetgeen ze gedaan hadden en wisten dat ze Gods vergeving nodig hadden.

- **Wat zegt Petrus dat de bedroefde menigte moet doen?**

Petrus roept de menigte op om zich te bekeren, door af te keren van hun zonden en zichzelf te onderwerpen aan God en gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus. Dat zij gedoopt zouden worden in de naam van Christus, was niet wat hun vergeving van zonden gaf, het was hun berouwvolle harten en het bloed dat namens hun op het kruis gevloeid had. Hun doop was enkel om hun nieuwe trouw aan Christus, als hun Heer en Verlosser, te laten zien (2:38).

- **Wat is de belofte die Petrus geeft aan degene die berouw toonden?**

Na het instrueren van degene die berouw van hun zonden toonden, gaat Petrus verder om de menigte te beloven dat Jezus hun dezelfde gave van de Geest zou geven, welke hij en de andere apostelen ook hadden ontvangen. Net als de apostelen de belofte van de Geest hadden ontvangen, zouden ook de menigte de doop van de Geest ontvangen, wanneer ze geloofden en zich bekeerden. Petrus zegt zelfs dat deze belofte zou aanhouden bij de heidenen ("hoe ver ze ook wonen") en ook de toekomstige generaties die komen ("uw kinderen").

- **Wat was het resultaat van het getrouwe getuigenis van Petrus in Jeruzalem?**

Doordat de kracht van de Geest doorheen de apostel Petrus werkte, sloten er ongeveer drieduizend mensen bij hen aan (2:41). De Geest had velen uit de menigte overtuigd van hun zonden en drieduizend toonden berouw van hun zonden en onderwierpen zich die dag aan Jezus Christus. Door hun gehoorzaamheid aan Christus en het evangelie, werden deze drieduizend mensen hun zonden vergeven, waardoor ze de garantie ontvingen van de heerlijke zegen van eeuwige verlossing.

SAMENVATTING

Het Woord van God werkt niet zonder de Heilige Geest en de Heilige Geest werkt niet zonder het Woord van God. Vlak nadat de Heilige Geest de discipelen had vervuld, gebruikte Hij hun om doorheen de Schriften Jezus Christus te verkondigen en de mensen op te roepen tot berouw en inkeer. Hoewel Jezus' verlossing volledig gratis is en dus beschikbaar voor zowel de allerarmsten als de meest rijken op aarde, is ze niet vrijblijvend en kost ze alles van de persoon die vergeving wilt ontvangen. De eerste stap die de eerste bekeerlingen moesten zetten was het Jodaïsme openlijk de rug toe keren en zich laten dopen in de naam van Jezus Christus. Als bemoediging werd hun ook meegegeven dat ze bij hun bekering ook de Heilige Geest zouden ontvangen. Niet enkel zij, maar al de gelovigen, Jood en heiden, die hun voorbeeld zouden gaan volgen.

De uitnodiging om je te bekeren en Jezus aan te nemen als Heer en Verlosser is nog steeds van kracht, maar is daarbij evenmin van prijs gewijzigd. Ook wij horen wanneer we Jezus willen volgen bereid te zijn om alles af te leggen wat het gehoorzaam zijn aan Hem in de weg staat. Een kostprijs die we best op voorhand meenemen in onze beslissing om Jezus al dan niet te volgen. Een die ons de ernst van het Evangelie doet inzien, maar daarbij ook vreugde schenkt wanneer ons hart ernaar uitziet om Jezus Christus in alle gebieden te gaan liefhebben. Een proces dat begint met een keuze en pas, onder leiding van Gods Geest in onze harten, voltooid zal zijn op de 'dag van de verlossing'.

CRÈCHELES

Weet je nog dat de apostel Petrus kwam en de mensen in Jeruzalem luid toe te spreken?

Petrus zei: “Joden en allen die in Jeruzalem wonen, luister goed. Deze mensen zijn niet dronken.”

“Nee, het gebeurt precies zoals God het al door de profeten heeft laten zeggen: de Geest zal uitgestort worden.”

“Heel het volk moet het dus weten: deze Jezus die u gekruisigd hebt, is door God tot Heer en Christus gemaakt!”

Wat een getuigenis had Petrus gegeven.

Zouden de mensen in Jeruzalem geluisterd hebben?

Ja, vele mensen hadden Petrus gehoord en waren verslagen.

“Wat moeten we nu doen?” vroegen ze aan Petrus.

Petrus antwoordde: “Begin een nieuw leven, bekeer u en laat u dopen in de naam van Jezus Christus.”

“Dan ontvangt u vergeving van zonden en zult u de Heilige Geest als geschenk ontvangen.”

Wat denk je, gingen de mensen dat doen?

Ja, er waren die dag ongeveer drieduizend mensen die de woorden van Petrus geloofden en zich lieten dopen.

Geloof jij de woorden van Petrus?

Wil jij je ook bekeren van je zonden?

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (De Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.

Laat enkele kinderen proberen het vers op te zeggen. Weten ze nog wat het vers betekent (zie voor uitleg memorievers Thema's Pinksteren les 1).

Verdeel het vers in stukken. Voor kleinere kinderen in grotere gedeelten, voor oudere kinderen eventueel in woorden. Laat de kinderen proberen het vers op de juiste volgorde leggen.

IJSBREKERTJES

Geschenk

Neem een cadeau mee dat mooi is ingepakt. Doe er eventueel een mooie strik om. Vraag de kinderen wat ze zien. Wat zou er in zitten? Gebruik dit als illustratie en als inleiding op de les vandaag. Wanneer de mensen zich bekeerden en zich lieten dopen ontvingen ze een geschenk. Weten de kinderen wat voor een geschenk? Ze ontvingen dan de Heilige Geest.

Wat is bekering?

Vraag de kinderen wat bekering is en wat het inhoud. Petrus antwoordde de vraag van de menigte kort maar krachtig met 'bekeer u'. Het woord in de grondtekst is *metanoeo* wat letterlijk betekent 'achteraf bevatten' (*meta* 'nadat', suggereert 'verandering', *noeo* 'begrijpen bevatten, doorzien' en *nous* 'het verstand, de plaats van morele reflectie'). Je zou dus in de plaats van 'bekeren' ook kunnen zeggen 'van gedachten veranderen' of 'van koers veranderen', van zonde keren naar God (1Thess.1:9). Het is een essentieel onderdeel van een ware bekering.

Wat is dopen?

De doop geeft aan dat de mensen braken met het Judaïsme en zich identificeerden met Jezus Christus. Zulk een drastische publieke handeling zou ertoe bijdragen om de valse bekeerlingen eruit te zeven. Petrus maakte van het aanvaarden van Jezus iets moeilijks, niet iets vrijblijvends of laagdrempelig. Hierin volgde hij het voorbeeld van Jezus zelf (Luk.14:26-33; 18:18-27). De doop werd steeds gedaan 'in de Naam van Jezus Christus'. Dit was het doorslaggevend herkenningspunt van een bekering en de kostprijs van zulk een belijdenis was hoog. De doop op zich brengt geen 'vergeving van de zonden' zoals sommigen denken te leren uit dit vers. Het is een handelen dat volgt op een bekering 'tot vergeving van zonden'. Het is het publieke kenmerk of symbool van wat er in het hart van de bekeerling heeft plaatsgevonden. Het is daarom ook een belangrijke stap in gehoorzaamheid voor alle gelovigen en zou kort na de bekering moeten volgen.

KNUTSELWERKJES

Bekeer u

Geef elk kind een kopie van het blad "Bekeer u." Laat hen het verkeersbord inkleuren en het vers uit Hand.2:38 eronder schrijven. Het verkeersbord verteld ons dat we om mogen keren, Petrus roept op om ons te bekeren. Hij roept ons op om ons leven ook om te keren. Vraag de kinderen waar we ons van moeten bekeren en wat we moeten doen.

Naar het kruis

Maak met schilder tape op de vloer de vorm van een kruis. Trek een lijn ver genoeg van het kruis waar de kinderen achter moeten staan en een zacht voorwerp moeten werpen in het kruis. Verdeel de kinderen in twee groepen en laat ze om de beurt het voorwerp in de vakken werpen. Stel vragen vanuit de les. Elk goed antwoord verdient 2 punten. Is het antwoord fout, mag de andere groep proberen het goede antwoord te geven, zij verdienen daarmee 1 punt. Petrus wees de mensen op het kruis, net zoals wij dat doen in dit spel.

BEKEER U



DE HEILIGE GEEST ROEPT OP TOT BEKERING (HANDREIKING KINDEREN)

HANDELINGEN 2:37-41

MEMORIEVERS

Johannes 16:8

En als Die (Heilige Geest) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel.



Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wie begon er te prediken aan de mensen in Jeruzalem? _____
- Nadat de mensen Petrus hadden horen getuigen van Christus waren ze diep in het _____ geraakt (Handelingen 2:37).
- Welke vraag stelden de mensen aan Petrus? _____
- Wat was het antwoord van Petrus? _____
- Wat zouden de mensen als geschenk ontvangen? _____
- Hoeveel mensen bekeerden zich? _____
- Hoe lieten zij zien dat ze Jezus wilden volgen? _____
- Wat zou jij moeten doen? _____

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



