

## THEMALES 6 → LIEFDE

1 KOR.13:4-7

### KERN VAN DE LES

Werkelijke liefde zet zich om in actie.

### DOELSTELLINGEN VAN DE LES

Kinderen zullen in staat zijn om:

- Te beseffen dat liefde bestaat uit het doen.
- Uit te leggen hoe ze liefde in de praktijk kunnen brengen.
- Voorbeelden van liefde tonen te geven.



### MEMORIEVERS

*1 Kor.13:4-7 Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd, ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht, ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen, nooit geeft ze het op.*

### TOEPASSINGEN

- Liefde is geen gevoel maar een keuze. Door goed te doen laat je de liefde zien.
- Jezus leefde liefde uit. We moeten Zijn voorbeeld volgen in het onzelfzuchtig liefhebben van anderen.
- Liefde is gewoon doen.

### VOLGENDE WEEK

#### MOPPEREN

Lees Filippenzen 2:14

## ACHTERGROND

Liefde is geen aparte kwaliteit, het staat niet apart van alle andere deugden zoals we kunnen zien in Gal. 5:22 of Kol.3:12-14. Een van de beste manieren om liefde te begrijpen is om het te zien als een expressie van Gods communicatieve eigenschappen. Zoals de apostel Johannes kon schrijven “Wij hebben de liefde leren kennen die God voor ons heeft, en wij geloven erin. God is liefde, en wie blijft in de liefde, blijft in God en God in hem.” (1 Joh.4:16). Liefde is intiem geassocieerd met geloof “Van belang is alleen geloof dat zich uit in daden van liefde.” (Gal.5:6). “...liefde met geloof...” (Ef.6:23 NBG). Deugd en liefde zijn onafscheidelijk, want waarachtige deugd is gemotiveerd door liefde, “Zorg ervoor, bij niemand in de schuld te staan. Het enige dat u elkaar schuldig moet zijn, is liefde. Wie zijn naaste liefheeft, heeft voldaan aan de hele wet...Wie zijn naaste liefheeft, doet hem geen kwaad. De wet vindt dus haar vervulling in de liefde.” (Rom.13:8, 10). Alle deugden zijn niet te scheiden van en worden bekrachtigd door liefde.

Jezus zei dat de hele wet en de profeten aan twee opdrachten hing: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, en met heel uw verstand...Het tweede gebod is even belangrijk als het eerste: u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Alles in de Wet en in de Profeten hangt af van deze twee geboden.” (Matt. 22:37, 39-40). Paulus schreef hierover naar de Romeinen, “Zorg ervoor, bij niemand in de schuld te staan. Het enige dat u elkaar schuldig moet zijn, is liefde. Wie zijn naaste liefheeft, heeft voldaan aan de hele wet.” (Rom. 13:8-10).

Zonder de liefde zijn alle andere deugden alleen maar schijn, “Al sprak ik de talen van mensen en engelen: als ik geen liefde had, was ik niet meer dan een schetterende trompet, een galmend bekken. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen en wist ik alles wat er te weten is, ja, al had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen: als ik geen liefde had, was ik niets. Al gaf ik mijn hele bezit weg voor eten voor de armen, al gaf ik mijn lichaam en kon ik me daarop beroemen: als ik geen liefde had, zou het me niets baten.” (1 Kor.13:1-3). Zonder de liefde zou alle goede werk zonder verdienste zijn.

De beschrijving van liefde hier zijn alle werkwoorden. Ze richten zich niet zozeer op wat liefde is, maar wat liefde doet. Het is de ‘*agapē*’ liefde. Deze is actief, niet abstract of passief. Liefde is compleet liefde wanneer het handelt. (1 Joh.3:18). Het is een keuze maken om goed te doen. Het voelt niet geduldig, maar het werkt geduld uit. Het is niet vriendelijke gevoelens hebben, maar het doet vriendelijke dingen. Het erkent niet alleen de waarheid, het verheugd zich in de waarheid.

Van hieruit geeft Paulus een gedetailleerde kijk op de authenticiteit van liefde. Hij laat de liefde van alle kanten zien. Het helpt ons om het ware karakter van de christen te begrijpen. Liefde is...

- **Geduldig**  
Paulus gebruikt hetzelfde woord voor geduld als in Gal. 5:22. Het is van een samengesteld Griekse uitdrukking wat letterlijk ‘lang-gematigheid’ betekent. Het tegenovergestelde hiervan is gauw kwaad worden, kalmte verliezen, ongeduldig, driftig worden. De geduldige liefde uit zich in een geduldige bereidwilligheid om eender welk ongemak of offer te brengen ter wille van onze geliefden zonder dat we boos of van streek raken. Het is als het ware veel verdragen en toch niet boos worden. Net als God veel geduld met ons heeft, moeten wij ook met onze medemens geduld hebben.
- **Vriendelijk**  
Dit is een welwillendheid om elk goed ding te geven, zelfs aan onze vijanden. Dit soort geven is een weldaad en uiting van werkelijke liefde. Vriendelijkheid betekent weer actie van onze kant, het is dynamisch, brengt offers, onzelfzuchtig. Het betekent om bruikbaar, dienend en goedgunstig te zijn. Zie Matt. 5:40-41.
- **Niet jaloers**  
Waar liefde is, kan geen jaloersheid zijn. Het betekent “een sterk verlangen hebben”. Afgunst is een zelfzuchtige en zondige wrok wanneer anderen gezegend zijn. “Waar jaloezie en eigenbelang heersen, komt men tot wanorde en allerlei kwaad.” (Jak. 3:16). Liefde zou het tegenovergestelde moeten beantwoorden door verheugd te zijn in andermans succes en zegeningen.
- **Vervalt niet in grootspraak**  
In andere woorden, liefde is nooit praalziek of vol bluf. Waar jaloersheid een afgunst is naar anderen, is grootspraak de zonde om anderen jaloers te maken op onszelf. Betrouwbaar liefde is onverengbaar

met een vergroting van zelfliefde en publieke erkenning. Wanneer Christus als eerst in onze gedachten is, kunnen we onmogelijk groot spreken.

- **Vervalt niet in eigendunk**  
Eigendunk of arrogantie is opgeblazen zelfzuchtigheid, terwijl liefde oprechte nederigheid is. Arrogantie is zonder liefde, liefde is zonder arrogantie. Trots en arrogantie kweken twist en strijd. (Spr. 13:10). Hierin heeft liefde geen deel.
- **Gedraagt zich niet grof**  
Liefde is niet ongemanierd en ondoordacht. “Heb uw naaste lief als uzelf.” (Jak.2:8), roept op om een passend gedrag te hebben dat fatsoenlijkheid karakteriseert. Slechte manieren faalt om dit passend gedrag naar anderen te laten zien. Slechte manieren laat een gebrek aan genade en liefde zien. Een liefdeloos persoon bekommerd zich niet om gevoelens of gevoeligheid, is zorgeloos, bazig en vaak grof. De mensen zouden “de mildheid en de vriendelijkheid van Christus” in ons moeten zien. (2 Kor.10:1).
- **Is niet uit op eigen belang**  
Vele eigenschappen van liefde hebben te maken met onbaatzuchtigheid, zo ook deze, “Men moet niet uit zijn op zijn eigen belang maar op dat van de ander.” (1 Kor.10:24;cf. Fil.2:3-4). Onbaatzuchtige offers aan en een zorg voor anderen is de essentie van oprechte liefde. (1 Joh.3:17). Jezus is ons volmaakt voorbeeld, “...hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om zelf te dienen en zijn leven te geven in ruil voor het leven van veel anderen.” (Matt. 20:28). De Zoon van God leefde voor anderen. Hij was het perfecte voorbeeld van gevende liefde, Hij zocht nooit Zijn eigen welzijn, maar altijd die van een ander.
- **Raakt niet beledigd**  
‘Beledigd’ betekent woede opwekken, plotselinge opwelling van emoties of acties. Liefde waakt ervoor om geïrriteerd te zijn, van streek te raken of boos te zijn op dingen die gezegd of gedaan worden. “...aarzel nooit om te luisteren, maar wacht met spreken en kwaad worden.” (Jak.1:19; cf. Spr.14:29). Het is leren om je temperament onder controle te houden. Liefde laat geen ruimte voor irritatie.
- **Rekent het kwaad niet aan**  
‘Rekent niet aan’ is een boekhoudkundige term voor ‘rekenen’ of ‘denken’. Het is een permanent vastleggen van dingen. Bij zaken is het noodzakelijk, maar in persoonlijke aangelegenheden is het niet alleen onnodig maar ook zeker schadelijk. We zien het woord bijvoorbeeld terug komen in Rom. 4:8 “Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.” (NBG). Liefde daarentegen vergeeft. Liefde houdt niets bij, want er is geen plaats voor wrok of misgunnen.
- **Verheugt zich niet in onrecht**  
Liefde vind geen voldoening in zonde – of het nu onze zonden zijn of die van een ander. Oprechte liefde gaat het uit de weg. Verheugen in zonde laat zien dat we een gebrek aan liefde voor God hebben. Liefhebben betekent dat je zonde haat. “Nee, ik bedoelde dat u niet moest omgaan met iemand die zich een christen noemt en toch onzedelijk leeft of een geldschrapper is, een afgodendienaar, een kwaadspreker, een dronkaard, of een uitbuiters. Met zo iemand moet u ook niet samen eten.” (1 Kor.5:11).
- **Vindt vreugde in de waarheid**  
Dit is een positief aspect van liefde. De waarheid is hier een breed concept dat rechtvaardig denken, heilig leven, geopenbaarde waarheid van de Bijbel en zelfs Christus omvat. (Joh.14:6). Liefde wil het verhogen van de waarheid zoeken. “De liefde bestaat hierin dat we leven volgens zijn geboden.” (2 Joh.6). Liefde, waarheid en rechtvaardigheid zijn onafscheidelijk, wanneer de een afgezwakt is, zal de rest het ook zijn. Liefde verheugd zich in degene die de waarheid onderwijzen en het leven. Het kijkt uit naar het goede, hoopt voor het goede en legt nadruk op het goede.
- **Kan alles verdragen**  
Het betekent ‘bedekken in stilte’ en ‘doorstaan’. Het draagt het idee van ‘in stilte het onjuiste doorstaan’. Het geduldige verdragen van iemand die een persoonlijk lijden draagt. “Waarom lijdt u niet liever onrecht? Waarom laat u zich niet liever tekortdoen?” (1 Kor.6:7). Ook al verheugd liefde zich niet in zonde, liefde wakkert ons verlangen aan om de zondaar te beschermen en barmhartigheid en compassie hoog te houden. “In de eerste plaats moet u elkaar met hart en ziel liefhebben. De liefde bedekt immers tal van zonden.” (1 Pet.3:8). Liefde verdraagt, het legt niet iets bloot. Liefde waarschuwt, corrigeert, vermaant, keurt af, en tuchtigt.
- **Ze blijft geloven**

Liefde is niet achterdochtig of cynisch. Wanneer fouten zijn bedekt, gelooft het ook het beste en wenst een goede uitkomst voor degene die verkeert deed. Liefde zou een veilige haven van vertrouwen moeten zijn. "...als iemand op een misstap betrapt wordt, dan moet u, die door Gods Geest geleid wordt, hem weer op het rechte pad brengen in een geest van zachtmoedigheid. En kijk naar uzelf: ook u kunt in verleiding komen. Helpt elkaars lasten te dragen; zo brengt u de wet van Christus in praktijk." (Gal.6:1-2). Liefde is wijs en scherpziend.

- **Blijft hopen**

Wanneer in de liefde het geloof opraakt, houdt het zich vast aan de hoop. Wanneer onze hoop zwak is geworden weten we dat de liefde zwak is. Hoop in Bijbelse termen is niet 'een verlangen naar iets wanneer daar weinig of geen kans toe is', maar het is een vurig en ijverige verwachting. Het heeft het idee van vertrouwen, overtuiging en verwachting. Hoop is geduldig, wachtend op mogelijke positieve resultaten, is niet gericht op zichzelf, maar altijd op God in Christus.

- **Nooit geeft ze op**

Het weigert het feit dat geloof opraakt, dat het hapert in volharding of stopt te hopen. Liefde draagt wat kan lijken als ondragelijk. Het gelooft het blijkbare ongelooflijke. Het hoopt tegen de hoop en daarna geeft ze nooit op. Het is de climax van de liefde. "...geloof en hoop en liefde. Deze drie. Maar de liefde is de grootste. (1 Kor.13:13). Liefde zal niet ophouden met liefhebben. Het betekent niet opgeven in tijden van pijn, lijden, verdorvenheid, haat, verlies en eenzaamheid. "Als we volharden, zullen we ook met hem heersen..." (2 Tim.2:12; cf. 1Pet.2:19-20). Nooit opgeven is een getuigenis van de vurige liefde voor God.

- **Zal nooit ophouden te bestaan**

Doorheen de eeuwigheid zal liefde niet ophouden te bestaan. Dit omdat het Gods karakter en eeuwigheid deelt. Liefde is leven en beide zijn eeuwig. Ophouden te bestaan heeft het idee van een bloem of blad dat valt op de grond, verwelkt en verrot. Nooit refereert naar tijd en heeft het idee dat in geen tijd de liefde ooit zal vallen, verwelken of weggroten.

#### Liefde is...

- Onvoorwaardelijk (Joh.3:16, ondanks Rom.5:8).
- Een plicht (Rom.13:8; Joh.13:34).
- Een keuze (1 Joh. 4:11; 2 Kor.2:8).
- Een leerproces (1 Tess. 4:9-11).
- Een werkwoord (Joh.13:35).
- Hard werken (1 Tess. 1:3).
- Jezelf weggeven (Joh.15:13).
- Onmogelijk zonder God (Rom.1:31; 2 Tim.3:3).
- Eigen aan Christus (1 Joh.3:16; 4:7; 2Pet.1:4; Rom.5:5).

#### MOEILIJKE WOORDEN

<b>Authenticiteit</b>	Echtheid, origineel, niet vervalst, waarvan betrouwbaarheid wordt gewaarborgd.
<b>Achterdochtig</b>	Argwanend, wantrouwend.
<b>Cynisch</b>	Schaamteloos ongevoelig, een pijnlijk ongeloof in het goede blootleggen, niet gelovende aan oprechtheid of goede bedoelingen.
<b>Deugd</b>	Voortdurende gezindheid om het goede te doen en het slechte na te laten.
<b>Expressie</b>	(gevoels)uitdrukking.
<b>Gematigdheid</b>	Tot een zekere maat beperkt, binnen de perken blijven, niet door draven.
<b>Kwaliteit</b>	Eigenschap (goede), hoedanigheid, staat, waardigheid.

INLEIDING

Van wie houd jij? Hoe weet jij dat? Wat als die persoon jou eens verdrietig of boos maakt... hou je dan nog steeds van hem/haar? Je hebt vast wel eens gehoord dat God van jou houdt, ook als je dingen gedaan hebt die niet zo leuk zijn. Meer dan wie dan ook! Jij kunt de liefde van God doorgeven aan anderen. Het is niet zozeer wat liefde is, maar wat liefde doet. Het is een keuze maken om goed te doen. Zonder de liefde zou alle goede werk zonder verdienste zijn. Laten we eens luisteren naar wat liefde is.

LEZEN VAN HET BIJBELGEDEELTE

1 Kor. 13:4-8

BEGELEIDENDE VRAGEN

• **Wat is liefde?**

Er bestaan 4 soorten liefde, waarvan we er allemaal drie van kennen:

**Eros** Seksuele liefde tussen man en vrouw

**Sternos** Liefde onder familieleden

**Filia** Liefde onder vrienden

**Agapé** Onvoorwaardelijke liefde zoals God die heeft voor ons.

*Het is een expressie van Gods communicatieve eigenschappen. Deugd en liefde zijn onafscheidelijk, want waarachtige deugd is gemotiveerd door liefde. Het is de 'agapē' liefde. Deze is actief. Het is een keuze maken om goed te doen. Het is niet zozeer een gevoel, maar vanuit je wil een keus maken om goed te doen.*

• **We hebben net gelezen wat liefde is. Laten we de liefde eens van verschillende kanten bekijken. Kun jij zeggen wat het is en een paar voorbeelden geven van:**

- **Geduldig:** Het is als het ware veel verdragen en toch niet boos worden. Net als God veel geduld met ons heeft, moeten wij ook met onze medemens geduld hebben. (speelgoed afgepakt).
- **Vriendelijk:** Een goed ding te geven, zelfs aan onze vijanden. (speelgoed delen).
- **Niet jaloers:** Afgunst is een zelfzuchtige en zondige wrok wanneer anderen gezegend zijn. (als een vriendje een nieuwe fiets heeft en jij niet, moet je toch blij zijn).
- **Vervalt niet in grootspraak:** Grootspraak is de zonde om anderen jaloers te maken op onszelf. (Als jij een nieuwe fiets hebt en je daar niet over op kan houden om het te zeggen).
- **Vervalt niet in eigendunk:** Is arrogantie of opgeblazen zelfzuchtigheid. (als jij je nieuwe fiets niet wilt delen en alleen jouw fiets de mooiste is).
- **Gedraagt zich niet grof:** Is niet ongemanierd en ondoordacht. Bekommerd zich niet om gevoelens of gevoeligheid, is zorgeloos, bazig en vaak grof. (als iemand van de fiets valt, help je diegene op te staan).
- **Is niet uit op eigenbelang:** Onbaatzuchtige offers aan en een zorg voor anderen. (als je iemand helpt nadat hij gevallen is, ben je er niet op uit om ook op zijn fiets te willen rijden, maar ben je zelfs bereid om jouw fiets af te staan aan die persoon ondanks dat je daardoor zelf moet lopen.)
- **Raakt niet beledigd:** waakt ervoor om geïrriteerd te zijn, van streek te raken of boos te zijn op dingen die gezegd of gedaan worden. (als degene die je net geholpen hebt geen 'dank je

wel' zegt, blijf je toch vriendelijk).

- **Rekent het kwaad niet aan:** Liefde daarentegen vergeeft. Liefde houdt niets bij, maakt geen lijstje. (het 'bedankje' wat je niet gehad hebt schrijf je niet op een lijstje, maar je vergeeft je vriendje).
- **Verheugd zich niet in het onrecht:** Liefde vind geen voldoening in zonde – of het nu onze zonden zijn of die van een ander. (als je vriendje van zijn fiets wordt geduwd, mag je daarin niet verheugen).
- **Vindt vreugde in de waarheid:** dat is rechtvaardig denken, heilig leven, geopenbaarde waarheid van de Bijbel. (je vindt het fijn om de Bijbel toe te passen in je leven, ook de liefde).
- **Kan alles verdragen:** het geduldige verdragen van iemand die een persoonlijk lijden draagt. (als jij een oude fiets hebt en anderen lachen je daarom uit, door de liefde kan je dat verdragen).
- **Ze blijft geloven:** het gelooft ook het beste en wenst een goede uitkomst voor degene die verkeert deed. (degene die jouw uitgelachen hebben wens je toe dat het goed gaat met hem).
- **Blijft hopen:** het is niet 'een verlangen naar iets wanneer daar weinig of geen kans toe is', maar het is een vurig en ijverige verwachting. Hoop is geduldig, wachtend op mogelijke positieve resultaten, is niet gericht op zichzelf, maar altijd op God in Christus. (niet dat je een nieuwe fiets wenst, maar dat je je richt op Jezus, dat is je hoop).
- **Nooit geeft ze op:** Liefde zal niet ophouden met liefhebben. Het betekent niet opgeven in tijden van pijn, lijden, verdorvenheid, haat, verlies en eenzaamheid. Nooit opgeven is een getuigenis van de vurige liefde voor God. (wat er ook gebeurt, geplaagd worden om een oude fiets, of dat ze me schoppen, Jezus houdt ook niet op met liefhebben, Hij wil dat we op Hem gaan lijken, dan mag ik ook niet stoppen met liefhebben).

## SAMENVATTING

We hebben nu gezien hoe we de liefde kunnen doorgeven. Door goed te doen naar anderen. We moeten het voorbeeld van Jezus volgen, "Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt." (Rom.5:8). Daarom kunnen wij van Hem houden en onze liefde naar anderen laten zien.

## KNUTSELWERKJE

### Kaart vol hartjes

Knip uit verschillende kleuren papier allemaal hartjes. Grote hartjes en kleine hartjes. Plak ze daarna netjes op een kaart waarbij de hartjes best over elkaar heen geplakt mogen worden. Om de hartjes goed te knippen kun de blaadjes dubbelvouwen en dan uitknippen. Schrijf de Bijbeltekst 1 Kor. 13:4-7 eronder.

## KNUTSELWERKJE

### Hartjespuzzel

Neem een mooi plaatje van een hartje. Neem genoeg ijslolly stokjes om het hele plaatje te bedekken als ze naast elkaar liggen. Leg de stokjes stevig tegen elkaar en plak ze tijdelijk vast met plakband. Het plaatje knip je indien gewenst in een bepaald patroon. Plak het plaatje dan goed vast op de houten stokjes. Zorg dat ook de zijanten goed vast zitten. Nu goed laten drogen en daarna het plakband aan de achterkant verwijderen. Met

een scherp mes nu tussen de stokjes snijden zodat je losse puzzelstukjes (-stukjes ;-)) krijgt. Schrijf de Bijbeltekst 1 kor. 13:4-7 erop.

## KNUTSELACTIVITEITJES

### **De was ophangen**

Als je blind bent heb je iemand nodig die je kan helpen met de dingen die jij niet kan doen. Dus als jij iemand helpt die iets niet kan dan doe jij goed en dat is wat God fijn vindt. Laat de kinderen op verschillende papiertjes stukken van de tekst opschrijven. Maak tweetallen. Eén doet een blinddoek voor. De ander helpt de blinde met het ophangen van de was. De was bestaat uit woorden van de tekst uit 1 Kor. 13. De blinde mag niet aangeraakt worden. Lukt het jullie om de was in de goede volgorde op te hangen?

### **Estafette**

Liefde betekent ook elkaar helpen en samen dingen doen. Dat kan heel lastig zijn zeker als je vriendje de ander kant op wil. Gelukkig gaat de Here God altijd met je mee. Maak een tweetal en bind de benen aan elkaar vast. Laat ze dan een parcours afleggen. Ging het altijd goed? Hoe hebben ze liefde kunnen tonen aan de ander?

## LIEFDE (HANDREIKING KINDEREN)

1 KOR.13:4-8A; GAL.5:22-23

### MEMORIEVERS

1 KOR.13:4-7 *Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendunk. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigen belang. Ze raakt niet beledigd, ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht, ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen, nooit geeft ze het op.*



### Ssst... MIJN EIGEN STILLE TIJD

- Wat is liefde? \_\_\_\_\_
- Geef aan wat liefde doet door het volgende op te lossen. Liefde is:
  - DEGLUIGD \_\_\_\_\_
  - NETI LEORSAJ \_\_\_\_\_
  - FEETG NIOOT PO \_\_\_\_\_
  - TFJILB NEVOLEG \_\_\_\_\_
  - TJIFLB NEPOH \_\_\_\_\_
  - EINDEVRKJIL \_\_\_\_\_
  - TGAARDEG HIZC TEIN FORG \_\_\_\_\_
  - NAK LASSE VRENEGARD \_\_\_\_\_
- Liefde is ook \_\_\_\_\_ doen naar anderen, maar daar moet je wel voor \_\_\_\_\_ . (goed/kiezen)
- Zoek het volgende vers eens in je Bijbel. 1 Kor.13:13. Wat is de grootste?  
\_\_\_\_\_

(Vraag aan je papa en/of mama of jouw antwoorden juist zijn!)



## LIEFDE LATEN ZIEN

Liefde is meer dan zomaar wat woorden zeggen. Liefhebben betekent samen delen en vriendelijk zijn voor iedereen om ons heen.



*'Heb je naaste lief als jezelf' (Galaten 5:14)*



